

KERK & Leven

13

2020

WEEKKRANT

25 MAART

JAARGANG 81

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Aanstelling parochie-assistente Lien

Lieve mensen van Sint-Kruis,

Sinds 1 oktober mag ik jullie assisteren op de parochies van Sint-Kruis. Ik ben geboren in het jaar 1971 en mijn thuisparochie was - en is - de vroegere Sint-Franciscus.

Daar heb ik een fantastische kindertijd gehad. Als lid van het kinderkoor waren de wekelijkse eucharistievieringen een waar feest. Vele kerkgangers gaven toe van ver te komen, alleen al om ons te horen zingen. Pastoor Vandenbussche, nog met albe aan, bedankte elke week na de viering zijn kinderkoorleden door aan de achterdeur te staan met zijn 'spekkepot'. Hij bedankte iedereen persoonlijk met een goede zondag en een snoep. Tot mijn grote verwarring deed hij dat zelfs tijdens de vasten. Hij stelde mij echter gerust, want op zondag moet je niet vasten.

Jaarlijks verwende hij ons met een kerstfeestje en een daguitstap naar Dadipark. Dit waren voor ons HOOGdagen!

Ook thuis kwam meneer pastoor dikwijls over de vloer. Wij hadden speciaal voor hem cognac staan en zijn merk van sigaren.

Als jongvolwassene bezocht ik graag de jongerenvieringen bij de Jezuïeten. Daar leerde ik bijbelteksten interpreteren naar het leven nu.

Elke week werd de viering door een groepje jongeren uitgewerkt bij de voorganger thuis. Ik vond dit alles enorm boeiend en gezellig.

Toen ik na mijn middelbare studies koos voor een lerarenopleiding, twijfelde ik over mijn vakken.

Godsdienst geven durfde ik niet omdat ik me niet sterk genoeg voelde. Mijn papa gaf me trouwens advies om te kiezen voor vakken waarin ik vlug benoemd kon raken. Zo werd het dan wiskunde, fysica en biologie.

Van zodra ik afstudeerde kon ik aan het werk in IMB. Zalig dat ik werk vond zo dicht bij huis.

Ondertussen zong ik in Solied op Sint-Baafs en verhuisde naar deze parochie. Samen met mijn beste vriendin gaf ik er vormselcatechese. De diepgang en de ontroerende muziek op de parochie deden mij ontzettend veel deugd. De preken van Carlos Desoete waren duidelijk en echt aanvoelbaar.

Tijdens een vastenvoettocht met de leerlingen van IMB, vroeg een leerlinge mij, waarom ik telkens een kruisteken maak, ook al geef ik geen godsdienst en waarom ik deelneem aan alle activiteiten van de pastorale werkgroep. Om voor mezelf het antwoord te weten op die vraag, ben ik gaan studeren aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut (HDGI) in het seminarie te Gent. Al vlug ontdekten we dat we met een groepje van Brugge pendelden en daarom zijn we begonnen met carpoolen. Hierdoor werd ons carpoolgroepje een discussiegroepje met hartverwarmende en leerrijke gesprekken. Ons enthousiasme groeide mee met onze vriendschap.

Tijdens deze studies leerde ik mijn man kennen via de KSA, waar Hugo (pastoor op Sint-Kruis) proost was. Frank was mijn stuwende kracht om de drie jaar durende studie vol te houden. Het was niet niks, voltijds les geven en studeren.

Gelukkig kreeg ik ook de steun van mijn directeur, die rekening hield met mijn keuze in momenten van vergaderingen en deliberaties. In mijn tweede jaar aan het HDGI zijn we gehuwd. Om het diploma te kunnen ontvangen heb ik stage gedaan bij mijn collega godsdienst en hoogzwanger ben ik mijn diploma gaan ophalen. Ik vermoed dat ze dat in het Seminarie nog niet zoveel hadden gezien.

Ondertussen hebben we 3 kinderen. Opvoeden is niet niks en vraagt voortdurend overleg tussen partners.

Als leerkracht voelde ik me genoodzaakt om onze kinderen goed te ondersteunen. Ik had zoveel leerlingen waarbij hun kennen en kunnen zoveel te lijden had onder de thuissituatie. Dat zou ons niet overkomen. Bovendien geniet ik van ons gezin. Ik voel me bij hen thuis en enorm goed.

Toen onze oudste de leeftijd van het Vormsel had, kreeg ik de vraag om te helpen in de catechese. De kriebel van zoveel jaren terug, kreeg mij opnieuw te pakken. Ik stemde toe en van het een kwam het ander. Ondertussen geef ik catechese op 2 parochies.

Het lesgeven is nog altijd mijn passie! De vele prikkels, die uitgaan van leerlingen, putten mij enorm uit. Je moet elke leerling geven waar hij of zij nood aan heeft, maar je moet ze als groep behandelen. In mijn hoofd kon ik dat niet rijmen. Vakanties – ja, ook al zijn het er veel – waren niet meer voldoende om mij genoeg op te laden.



Mijn vrijwilligerswerk gaf mij adem en energie. Vooral de diepgang en de gesprekken met medevrijwilligers. Toen de vacature verscheen op Kerknet, heb ik niet getwijfeld om grondig te werken aan een cv. Mijn kandidatuur was vlug ingediend.

Na een bemoedigend gesprek met mijn directeur en een telefoontje naar het bisdom, werd de procedure in gang gezet om nog voor september te kunnen beslissen of ik deze nieuwe uitdaging zou aangaan.

Het deed deugd te merken dat de mensen die mij kennen, mijn koerswijziging toejuichten en mee supporterden omdat ze in mij een goede parochieassistentie zien.

Ik ben nu al enkele maanden aan de slag en het doet me zo goed te merken en voelen dat de mensen mij met open armen ontvangen. Dank voor alle warmte. Ik beloof jullie dat ik mijn uiterste best zal doen om jullie te steunen en een enthousiaste voorvechter te zijn van de Blijde Boodschap.

Lien Lecompte



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie

en abonnementen

Rekeningnummer:

BE22 4752 0671 0147

Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator

Federatie Sint-Kruis

Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kantelberg

Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Bij afwezigheid wend u tot

Zusters van Maria

Kan. Decoeneplein 2
tel. 050 36 08 71

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Belangrijke mededeling in verband met het Coronavirus

Vanaf vandaag tot en met 3 april 2020 worden alle vieringen en activiteiten van de federatie Sint-Kruis geschrapt.

Zie mededeling van de bisschoppen.

Meevoelend met onze zieken en zwakke mensen in het bijzonder,

E. H. Hugo Pieters, pastoor

MEDEDELING VAN DE BISCHOPPEN

CORONA: Katholieke kerk in België schorst alle publieke liturgische samenkomsten.

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in komend weekend (14 en 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning. De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens. De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen.

Kerknet, Cathobel, KTO, Kerk en Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen. De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

Uit de liturgische kalender

Zondag 29 maart:

Vijfde zondag in de veertigdagentijd:

Opwekking van Lazarus (Joh. 11, 1-45).

Donderdag 2 april:

H. Franciscus van Paolo, kluizenaar:

Franciscus (Calabrië 1416) wordt kluizenaar op jonge leeftijd, hij trekt zich terug in een grot. Maar meerderen worden tot zijn levenswijze aangetrokken en zo ontstaat de orde van de Miniemen. Hij sterft in 1507.

Zaterdag 4 april:

H. Isidorus, bisschop en kerkleraar:

Isidoor van Sevilla (560-636) is de grote leraar van Spanje. Hij volgt zijn broer op als bisschop van Sevilla. Hij werkt aan de organisatie van de kerk, vooral door het houden van concilies. Boven alles houdt hij ervan te onderrichten.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Communie** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst **bezoek** van een parochiale medewerker, contacteer

Agnes Vandevoorde 050 35 57 47 (H. Kruisverheffing)

Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas van Kantelberg)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding... ? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106, of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis

0476 30 80 87
of Open **Balie**, Balicestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website www.parochiessintkruis.be

De vrome kudde

Politie Ingezonden door Jan Van Hesperen

De politie zoekt een man die mensen aanvalt met breinaalden. Ze zoeken een patroon.

Slapen Ingezonden door Geert Burger

– Dokter, ik lijd aan slaapwandelen. Bestaat daar geen probaat middel tegen?

– Zeker. Strooi enkele duimspijkers op de grond naast uw bed.

Even bezinnen



OPKIKKERTJES

Opkikkeren

Hedwig Van Peteghem

Als je er begint op te letten, is het niet te tellen hoe dikwijls en hoe lang mensen met elkaar een babbeltje doen. Vaak gaat het over koe-tjes en kalfjes, over het weer of over de kleine en grote gebeurtenissen van elke dag. Maar in heel wat gesprekken komt ook tot uiting waar mensen mee worstelen en vechten in hun leven, wat tegengaat en hen machteloos maakt. Er wordt nogal wat aan het geluk van mensen geknabbeld, met kleine of grote beten. Er valt niet veel aan te doen. Of toch? Als we onze dagen laten doorweken met levensecht geloof, dan is er hoop, veel hoop. Dan zal het onrecht niet voor altijd blijven woekeren. Dan zullen we niet gebukt blijven lopen onder de lasten van het leven. Dan kan het niet dat haat en geweld ons leven domineren.

Angst is een slechte raadgever, liefde is de beste. Lichamelijke en psychische natuurkrachten zullen niet langer de baas over ons leven zijn. Het lijkt misschien wat naïef, alsof we de kracht van de natuur kunnen uitschakelen. Het geloof ontkent het leven niet zoals het is, maar voegt er wel een extra dimensie aan toe. En het werkt vanuit een andere instelling. In plaats

van je handen dicht te houden uit angst iets te verliezen, houd je ze open. Niet alles moet begrepen worden, ook al zou dat kunnen. Liefde wordt koud als ze verklaard wordt. Ze wordt warm als je ze zomaar van iemand krijgt.

Als je goed rondkijkt, zul je merken dat Pasen geen fantasietje is, geen uitvinding van zwakke en simpele mensen. Integendeel, sterke mensen zijn het, die gratis en voor niets beschikbaar zijn bij verdriet en tegenslag, ziekte en dood. Zij laten ons aan den lijve ondervinden dat het negatieve niet het laatste woord krijgt. Zij geven God een gezicht en handen en voeten. Ze maken het leven meer dan de moeite waard. En daar monter je helemaal van op. Opkikkertjes zijn kleine verrijzenisverhalen, gezien door de eenvoudige ogen van alledaagse mensen. Het zijn kleine getuigen van het grote paasgebeuren. Dat ervaren doet deugd. En daarom wensen we elkaar ook een Zalige Pasen.

Dit cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006).

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Als je moderne meteorologen confronteert met weerspreuken dan halen die daarvoor vaak de neus op. Persoonlijk heb ik toch al ondervonden dat zowat 60 procent van die weerspreuken uit mijn oude volkskalender het toch wel bij het rechte eind hebben.

Die moderne meteorologen wuiven vooral die weerspreuken weg die langetermijnvoorspellingen inhouden. Vrijdag met name staat er zo'n spreuk op de kalender. Het is dan de naamdag van Sint-Rupertus, afgekort Sint-Rupert. Mijn volkskalender beweert dat het weer van vrijdag bepalend zal zijn voor het weer dat we in de komende maand juli zullen kennen. Morgen mooi, juli ook mooi, zegt de spreuk:

**IS OP SINT-RUPERT DE HEMEL REIN,
DAN ZAL HIJ HET OOK IN JULI ZIJN.**

Een andere spreuk trekt dat mooie weer zelfs open naar de ganse zomer en zegt:

**IS HET OP SINT-RUPERT HELDER EN REIN,
ZO ZAL HET IN DE ZOMER ZIJN.**

Soms tref je in de volkskalender ook wel eens daggebonden weerspreuken aan, waarbij geen weerheilige wordt genoemd. Voor overmorgen is er zo eentje en het is een spreuk die zegt dat het vrijdag best maar zou stormen en hard waaien, want dat zou goed zijn voor de oogst. De spreuk gaat zo:

**BRENGT 28 MAART STORM EN WIND,
DE SIKKEL IS DE BOER WELGEZIND.**

God,
U bent aanwezig, waar ben ik? U bent in mijn schrijven, waar ben ik?
U bent in mijn gedachten, waar ben ik? U bent in mijn bidden, waar ben ik?
U bent in mijn werken, waar ben ik? U bent in mijn rusten, waar ben ik?
God,
ik ben in mijn verstrooidheden, ik ben in mijn ergernissen,
ik ben in mijn oordelen, ik ben in mijn egoïsme,
ik ben in mijn drukte.
God, ontferm U over mij.

Jenny De Waele

Aanstelling parochie-assistente Lien



Het gezin van Lien kwam om haar te tonen dat ze haar keuze steunen en aanmoedigen.



Het parochiaal koor wakkerde de aanwezigen aan om mee te zingen.



Deken Lieven Soetaert gaf het beste van zichzelf om deze bijzondere viering tot iets moois te maken.



Alle leden van de stuurgroep waren getuigen bij de aanstelling.



Hilde Delameilleure verwelkomde onze parochieassistent in naam van de federale stuurgroep. Ook werd een passend geschenk aangeboden.



Na de viering was iedereen in de kerk welkom voor een feestelijke receptie.

www.parochiessintkruis.be

hkruisverheffing@gmail.com