

KERK & Leven

20
2020

WEEKKRANT

13 MEI

JAARGANG 81

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

300 JAAR MIRACULEUS MARIABEELD VER-ASSEBROEK

Als een beeldje jarig is ...



Het miraculeus beeldje. (c) Pastorale eenheid Sint-Trudo Assebroek

Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de toenmalige parochiepastoor Pieter Verhaeghe een Mariabeeldje schonk aan de kerk van Ver-Assebroek. Het was een heel bijzonder beeldje dat vanwege zijn lotgevallen terecht het predicaat 'miraculeus' kreeg.

Eeuwenoude Mariadevotie in Assebroek

Aan het stemmige kerkplein van Ver-Assebroek nabij Brugge, aan de zoom van de Assebroekse meersen, staat een bescheiden kerk, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen en die is al eeuwenlang een bedevaartkerk. Dikke drommen bedevaarders stromen er niet meer toe en dat maakt het eigenlijk wel rustiger voor wie hier bij Maria komt bidden. Maria leeft in het hart van de mensen, maar zoals Maria zelf bescheiden is, zo is er geen uitbundigheid of groot vertoon bij wie voor haar een gezonde devotie heeft. De kaarsenhouders die nooit leeg zijn en het intentieboek dat dagelijks voller wordt, getuigen ervan.

De plaatselijke Mariaverering begon al in de 13de eeuw: een jongen kwam dagelijks voor zijn zieke moeder bidden bij een Mariakapelletje in een boom, tot op een avond engelenstemmen weerklonken die de genezing van de moeder mededeelden. De herinnering hieraan leeft voort in de naam 'hoeve Engelandale'. Ruim driehonderd jaar lang zouden gelovigen de weg vinden naar het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje, tot de beeldstormers het verwoestten (1572). Ook de kerk van Assebroek werd tegen het einde van de 16de eeuw met de grond gelijk gemaakt en het werd wachten tot 1630-1640 vooraleer de gelovigen in een nieuwe kerk terechtkonden. Een nieuw Mariabeeldje, gesneden uit de miraculeuze wilgenboom in Duffel, vond er - zoals ook in het Brugse begijnhof - een onderkomen en werd vereerd als Onze-Lieve-Vrouw van de Goede Wil(g). Deze devotie was in Assebroek evenwel geen lang leven beschoren.

Een nieuw beeld voor Ver-Assebroek

Assebroek zonder Lieve-Vrouwebeeldje, zou gelukkig niet lang duren, zoals uit het 'woelige' verhaal hieronder blijkt.

We vatten 40 jaar samen in een notendop: in 1680 voer Balthasar Lanoy als enige rooms-katholiek op een koopvaardijship van de Oost-Indische Compagnie mee tussen een bemanning en medereizigers die zo goed als allen tot de hervormde kerk behoorden. Dat weerhield hem er evenwel niet van dagelijks geknield voor zijn Mariabeeldje te bidden. Met een 'scheef oog' bekeken de anderen deze praktijk en om er een einde aan te stellen, gooiden ze het beeldje overboord. Tot hun grote verbazing en ergernis zonk het marmeren beeldje niet, maar volg-

de het het schip in zijn zog, drijvend op de woelige baren (één van de glasramen in het koor van de kerk toont deze passage). Tumult aan boord, tot één van de opvarenden het beeldje weer opviste, maar het verborgen hield tot ze weer aan wal gingen.

Het beeldje kreeg geen welkom in diens familie- en vriendenkring van hervormden en dus besloot hij het aan een rooms-katholieke vriend te schenken. Toen het bij hem door geuzen bedreigd werd, stuurde hij het op naar zijn zus die begijn was in Diksmuide. Bij haar dood kwam het in het bezit van haar geestelijk begeleider, priester Pieter Verhaeghe, die kort nadien pastoor zou worden in Assebroek. Op 7 december 1720 schonk hij er het beeldje aan de kerk. Dat geeft Ver-Assebroek 300 jaar later reden tot feesten.

Een hele omzwerping voor het beeldje, maar is dat ook niet wat Maria zelf heeft meegemaakt omdat ze daar wil zijn waar mensen haar nodig hebben? Reisde ze indertijd als toekomstige jonge moeder niet over het bergland om haar nicht te gaan helpen? Liep ze de weg naar Golgota niet mee?

Twee eeuwfeesten in veertig jaar?

Sommige lezers zullen een herinnering hebben aan een feestjaar, amper 40 jaar geleden. Inderdaad, in 1980 werd al een derde eeuwfeest gevierd, zoals onder meer uit het toen uitgegeven bedevaartboekje blijkt. In dat jaar ging alle aandacht naar 300 jaar mirakel, nu staat de 300-jarige aanwezigheid in Ver-Assebroek centraal.

Nieuw logo en feestkaars

Het logo, ontworpen ter gelegenheid van het jubileumjaar, brengt

het kerngegeven van het mirakel in beeld: het Mariabeeld dat overboord gegooid werd en onder water leek te verdwijnen, kwam weer bovendrijven op de woelige golven.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest wordt een **bijzondere kaars** aangeboden in een stijlvol doosje. Geopend, vormt dat een schaalte onder de kaars en ontvouwt zich de tekst: **'Mijn vlam, jouw gebed'**. Een mooie attentie om mee te nemen voor iemand die zelf niet op bedevaart kan komen en zich zo verbonden kan voelen met de velen die in vertrouwen naar 'Onze-Lieve-Vrouw van Ver-Assebroek' komen.

Feestprogramma jubileumjaar

Na zowat drie jaar voorbereiding was de werkgroep 'Maria 2020' klaar om een rijk gevarieerd programma voor te stellen. Ook al moeten ze, vanwege de maatregelen om het coronavirus, dit een halt toe te roepen en een aantal data herbekijken. De Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek vertrouwt op Maria en gelooft erin dat alle evenementen in 2020 zullen kunnen plaatsvinden. De kalender staat - onder voorbehoud - op de website sintrudo.net en wordt wanneer nodig bijge-



Logo 2020 (c) Pastorale eenheid Sint-Trudo Assebroek

werkt.

Toch hoeft niemand te wachten om langs te komen: de kerk is elke dag open en de ommegang rondom is altijd toegankelijk. Want dit geldt al eeuwen lang:

Weet je welkom in Ver-Assebroek, weet je welkom bij Maria.

Mieke De Jonghe

Werkgroep 'Maria 2020'



Glasraam in de kerk. (c) Pastorale eenheid Sint-Trudo Assebroek



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie

en abonnementen

Rekeningnummer:

BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator

Federatie Sint-Kruis

Brieveweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kamtelberg

Brieveweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Bij afwezigheid wend u tot

Zusters van Maria

Kan. Decoenplein 2
tel. 050 36 08 71

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Algemeen nieuws

a) Er zijn geen eucharistievieringen, geen getijdengebied, geen doopsels of huwelijken tot het einde van de coronamaatregelen.

Raadpleeg onze website www.parochiessintkruis.be

b) De secretariaten van de federatie zijn gesloten tot het einde van de coronamaatregelen

Hoe dringend toch een secretariaat bereiken?

De secretariaten zijn te bereiken via

federatiesintkruis@gmail.com

of

hkruisverheffing@gmail.com

050 35 55 78

alleen 's avonds na 19.00 uur)

Uit de liturgische kalender: herdenking van heiligen

Zondag 17 mei:

Zesde paaszondag:

Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere helper geven (Joh. 14, 15-21).

Maandag, dinsdag en woensdag na de zesde paaszondag zijn de Kruisdagen. Er wordt bijzonder gebeden voor de vruchten der aarde (vaak met processie).

Maandag 18 mei:

H. Johannes I, paus en martelaar: Paus Johannes I (523 - 526) wordt slachtoffer van de vervolging, ondernomen tegen de Katholieke Kerk door de Ariaanse koning Theodorik die, vanuit Ravenna, over Italië regeert. Johannes wordt door de koning gevangengenomen en sterft de hongerdood te Ravenna.

Woensdag 20 mei:

H. Bernardinus van Siëna, priester:

De Franciscan Bernardinus van Siëna (1380 - 1444) zet het werk verder van de dominicaan Vincen-

tius Ferrer, om als volksprediker de christenen uit te nodigen boven een verscheurde wereld uit te zien. Van Milaan tot Rome predikt hij in alle dorpen de oneindige liefde van God en stelt hij de naam van Jezus voor als toevlucht tegen alle kwalen.

Donderdag 21 mei:

Hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart: 40 dagen na Pasen.

We vieren Jezus' hemelvaart. "Zie, Ik ben met u, alle dagen" (Mt. 26, 16-20).

Begin van de noveen naar Pinksteren toe, Kom, Heilige Geest.

Donderdag 21 mei:

H. Constantijn:

Constantijn is de zoon van keizerin-moeder Helena (18 augustus) en keizer Chlorus. Alvorens de troon te kunnen bestijgen moet Constantijn twee grote veldslagen leveren. De eerste tegen Maxentius, een Romeins tiran; de tweede tegen Licinius in de buurt van By-

zantium. De slag tegen Maxentius is de beroemdste. Aan de vooravond van de slag met Maxentius verschijnt hem een kruisteken aan de hemel met het bijschrift: 'In hoc signo vinces, in dit teken zul je overwinnen'. Constantijn belooft op dat moment plechtig, dat hij zijn verdere leven de christelijke godsdienst zal aannemen, als hij morgen de slag tegen Maxentius wint. Hij wint de slag. Constantijn vaardigt onmiddellijk het beroemde edict van Milaan uit (313) uit. Daarin staat niet alleen, dat het christendom voortaan in het Romeinse Rijk de officiële status van erkende godsdienst mag voeren, maar ook dat het van nu af aan in het gehele Rijk een voorkeursbehandeling zal genieten. Naar hem is de stad Constantinopel genoemd. Hij sterft in 337.

Vrijdag 22 mei:

H. Rita:

Rita wordt geboren in het plaatsje Roccaporena nabij Cascia in Umbrië, (Italië). Tegen haar wil wordt zij door haar ouders uitgehuwelijkt. Haar man wordt na 19 jaar huwelijk vermoord en ook haar beide zonen sterven. Na al deze tegenslagen vraagt Rita om te mogen intreden in het Magdalena klooster van de slotzusters Augustinessen in Cassia. Pas na haar derde verzoek wordt ze uiteindelijk opgenomen. Tijdens haar 40-tigjarig kloosterleven leeft ze uiterst sober en toont zij een innige liefde tot de gekruisigde Jezus. In het jaar 1443 ontvangt zij tijdens een visioen de wonden van Christus, ook die van de doornenkroon (stigmata). Zij sterft in 1447 in het klooster met een bloeiende roos in haar handen, geplukt in de kloostertuin. Haar lichaam is zichtbaar opgebaard in een glazen sarcofaag in de kerk van Cassia.

Nieuws uit de federatie: zeer belangrijk: zie facebook

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER

We namen op 30 april in intieme kring afscheid van **Ernest Vandevyvere**.

FACEBOOK

Er bestaat nu ook een facebookpagina van onze federatie. Neem gerust een kijkje - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles maar door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle

Voor alle informatie:

Zie ook steeds www.parochiessintkruis.be

Even bezinnen

Het leven is te kort
om vijandigheid te koesteren
en fouten van anderen
te tellen.

Charlotte Bronte



Een luisterend oor, een helpende hand: dit brengt je weer aan de betere kant

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...

Er zijn geen eucharistievieringen maar je wenst toch de communie te ontvangen: dan kan de **H. Communie** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer

Agnes Vandevorde 050 35 57 47 (H. Kruisverheffing)

Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP BIJ PROBLEMEN OM ERUIT TE GERAKEN, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding... ? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106, of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Of je ziet het in deze moeilijke tijden niet meer zitten!?

Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten?

Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis

0476 30 80 87

of Open **Balie**, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7:

Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website

www.parochiessintkruis.be

Solidair in coronatijden te Sint-Kruis

De coronacrisis treft onze hele samenleving keihard... maar sommigen nog meer dan anderen. Het is een moeilijke tijd, met veel onzekerheden.

Het Sint-Vincentiusgenootschap Sint-Kruis,

dat elke dag klaarstaat voor al wie hulp of steun nodig heeft, moet elke dag vaststellen dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving het nu extra moeilijk hebben. De situatie is ongezien. Het Sint-Vincentiusgenootschap wil de ergste noden helpen lenigen, overal waar het kan. Er zijn in deze periode dringende noden van gezinnen in armoede, van kinderen zonder digitale toegang maar die toch wel verondersteld worden via het internet les te volgen.

In de eerste plaats wordt nu vooral steun bij voedselaankoop aangeboden.

Maar daarvoor is wel geld nodig. Zo simpel is dat. Zonder de financiële steun van vele vrijwillige donoren kan ook de Sint-Vincentiusvereniging haar hulptaak niet blijven uitvoeren.

Help het Sint-Vincentiusgenootschap Sint-Kruis door uw gift te storten op rekeningnr. **BE04 0682 4458 5931** met vermelding **Gift Corona**.

Elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar. Vermeld dan ook op de overschrijving **fiscaal attest graag samen met uw rijksregisternummer**.

Uw steun zal wel besteed worden. Hartelijk dank namens de plaatselijke noodlijdenden.

In deze coronatijden, dank de Heer bij uw thuisgebed en vraag Hem om bescherming, volharding in het "afstand houden" en om solidair te blijven in het zoeken naar oplossingen voor wie in nood geraakt.