

# KERK & Leven

26

2020

WEEKKRANT

24 JUNI

JAARGANG 81

EDITIE 1268

## FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Vzw Gandalf - omdat vakantie geen luxe is



**Op vakantie gaan is geen luxe. Het is noodzakelijk om de spanningen en moeilijkheden van elke dag aan te kunnen. Door armoede zijn echter nog veel mensen uitgesloten om hiervan te genieten.**

Met een jaarlijkse groepsvakantie biedt Gandalf aan gezinnen in armoede uit West-Vlaanderen de kans om samen weg te zijn uit de dagelijkse drukte. Maar dit jaar zorgt het coronavirus ervoor dat de vakantie anders dan anders zal verlopen.

#### Vrijwilligers

Vzw Gandalf is een groep enthousiaste vrijwilligers die al sinds 1995 vakanties organiseert voor gezinnen die in armoede leven. We organiseren geen vakantie voor, maar gaan samen op vakantie met, andere

gezinnen. Doorheen het jaar houden we bijeenkomsten en overlegmomenten, organiseren we acties, spreken we in organisaties en scholen en bereiden we de vakantie voor. **Echt teamwerk!**

#### Groepsvakanties

Met zo'n 70 personen, klein en groot, jong en oud, trekken we er in eigen land op uit naar een aantrekkelijk verblijf in het groen. Gezinnen kunnen slechts één keer deelnemen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Zo zijn er de voorbije 25 jaar bijna 200 gezinnen met Gandalf op vakantie geweest.

De vakantieperiode biedt een gevarieerd programma met een waaier aan activiteiten waaruit de gezinnen deels hun keuze kunnen ma-

ken. Tussendoor is er ruimte voor informele contacten, om kranten en tijdschriften door te nemen, buiten en binnen te spelen... en ook samen de afwas te doen.

Organisaties die actief zijn op vlak van armoedebestrijding (OCMW's, CAW's, Welzijnschakels, verenigingen waar armen het woord nemen...) vormen vooraf en nadien de brug tussen de gezinnen en Gandalf. Zo werkt Gandalf aanvullend op bestaande hulpverlening.

#### 2020, een bijzonder vakantiejaar

Gandalf bestaat dit jaar 25 jaar, maar om dat te vieren zullen we nog wat geduld moeten hebben. Helaas werden we genoodzaakt om de gezinsvakantie dit jaar te annuleren. De gezondheid van de deelnemende gezinnen en de vrijwilligers staat voorop en met de geldende veilig-

heidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden, kan dit niet gegerandeerd worden.

Na ernstige overwegingen moesten we vaststellen dat de organisatie van een groepsvakantie beperkt tot 50 personen op de voorziene vakantie-locatie niet haalbaar is. In de huidige omstandigheden kunnen we de kwaliteit, de gezondheid van de deelnemers en het zorgeloze vakantiegevoel dat een Gandalfvakantie al 25 jaar typeert, niet bieden.

#### We zochten een waardig alternatief.

Aan de gecontacteerde gezinnen die hunkend uitkeken naar een echte vakantie deze zomer, bieden we een coronavrije vakantie-box op maat van het gezin.

Op die manier willen we graag met de positieve energie van ons vrijwilligersteam in coronatijd een

stukje hoop bieden voor mensen in armoede, tevens uit respect voor de steun van welzijnsorganisaties, vele sympathisanten en acties die we blijven ervaren.

#### Steun aanbieden

De bloeiende werking van Gandalf is mogelijk dankzij heel wat steun, zowel van particulieren als van organisaties en overheden.

**Steunen kan op rekening BE92 7775 9313 0323, vzw Gandalf, Ba-reelstraat 10, 8020 Oostkamp**

Contact en meer info: [info@gandalfweb.be](mailto:info@gandalfweb.be) | [www.gandalfweb.be](http://www.gandalfweb.be)



## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

## DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochebladen@kerknet.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

## Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

## VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

## Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,  
liselotte.ankaert@kerknet.be  
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,  
bertrand.goethals@kerknet.be  
Potterierei 72, 8000 Brugge

## Plaatselijke redactie

## en abonnementen

## Rekeningnummer:

BE22 4752 0671 0147

Pastorieweg 15

## Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door  
eigen medewerkers

## Hugo Pieters, pastoor-moderator

## Federatie Sint-Kruis

Brieviersweg 332  
tel./fax: 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

## Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4  
tel. 050 35 83 54  
wilfried.desrumaux@telenet.be

## Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391  
tel. 0492 316 993  
bart.verhelle@live.be

## Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis  
0477 09 13 49  
kerkenlien@gmail.com

## Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

## Secretariaat

## Sint-Thomas van Kantelberg

Brieviersweg 332  
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  
tel./fax 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

Bij afwezigheid wend u tot

## Zusters van Maria

Kan. Decoenplein 2  
tel. 050 36 08 71

## Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15  
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur  
tel. 050 35 45 84  
hkruisverheffing@gmail.com



## VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE  
KRUISVERHEFFING  
ST = SINT-THOMAS  
VAN KANTELBERG**

**Zaterdag 27 juni in ST**  
**18.00 u.** Feestelijke eucharistie  
naar aanleiding van 25 jaar kerkwij-  
ding.

**Zondag 28 juni in HK**  
**10.30 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Geen wekdagvieringen.**

**Zaterdag 4 juli in HK**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Zondag 5 juli in ST**  
**10.30 u.** Eucharistieviering  
voor Gilbert Leuridan en Georgette  
Clyncke.

**Geen wekdagvieringen.**

**Dit weekend collecte voor plotse  
bijzondere noden.**

**Zaterdag 11 juli in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor het welzijn van alle inwo-  
ners van Vlaanderen naar aanlei-  
ding van de Vlaamse feestdag.

**Zondag 12 juli in HK**  
**10.30 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Geen wekdagvieringen.**

**Zaterdag 18 juli in HK**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Zondag 19 juli in ST**  
**10.30 u.** Eucharistieviering  
voor het welzijn van alle landgeno-  
ten en de koning naar aanleiding  
van de Nationale Feestdag.

**Geen wekdagvieringen.**

**LET OP! (Coronamaatregelen)**

**KOM OP TIJD! JE MOET AANSCHUIVEN OM BINNEN TE KOMEN ZOALS  
IN DE GROTE WINKELS. HANDEN WASSEN BIJ HET BINNENKOMEN.  
EN DAARNA WACHTEN TOT DE STUARDS JE EEN PLAATS  
AANWIJZEN. HET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT TOT 70.  
MENSEN DIE ONDER EEN DAK SAMENWONEN ZITTEN SAMEN.  
ANDERS ALTIJD DRIE PLAATSEN TUSSENLATEN.**

## Leven op en rond de parochies

**DROEVIG NIEUWS**

050 35 55 78 (alleen 's avonds na  
19.00 uur)

**WE VERTROUWEN TOE AAN  
DE VERREZEN HEER**

We zegden op 13 juni vaarwel in  
de kerk van Sint-Thomas aan **Ro-  
ger Denys**, weduwnaar van Odet-  
te Lantsoght. Hij werd 97 jaar.

**ONZE ACTIVITEITEN  
SECRETARIATEN**

De secretariaten van de federatie  
zijn gesloten tot eind augustus

De secretariaten zijn te bereiken via  
federatiesintkruis@gmail.com  
hkruisverheffing@gmail.com  
of

**TEAM HEILIGE KRUISVER-  
HEFFING**

Het parochieteam van de Heilige  
Kruisverheffing komt samen op  
**dinsdag 23 juni om 20.00 uur** in  
de weekkapel van Sint-Thomas.

**LITURGISCHE WERKGROEP-  
JES**

De liturgische werkgroepjes komen  
samen op **woensdag 1 juli om  
20.00 uur** in de weekkapel van  
Sint-Thomas.

**FACEBOOK**

Neem een kijkje op de facebookpaga-  
na van onze federatie - je hoeft daar-  
voor geen profiel te hebben of aan te  
maken maken.

Je copieert gewoon de hierna vol-  
gende tekst en plakt die op de keuze  
rechthoek van uw browser en klikt  
op "enter":

**https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715**

Vervolgens volgt u de instructies  
van de "browser" en sluit eventue-  
le opmerkingen door op het kruisje  
te klikken en klaar is kees!!!

Nog leuker zou zijn als je aanklikt

dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken"  
zijn alle tips of weetjes van Sint-  
Kruis welkom. Indien zinvol voor  
onze gemeenschap, plaatst paro-  
chieassistente Lien ze dan op fa-  
cebook. Ook foto's van activiteiten  
van de verschillende werkgroepen  
zijn leuk. Stuur alles maar door  
naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt.  
In verband met de wet op de priva-  
cy is het belangrijk dat al wie op de  
foto staat akkoord is om die op fa-  
cebook te zetten. Dus wil dit er ze-  
ker bij vermelden dat Lien dit dui-  
delijk weet.

## Een luisterend oor, een helpende hand, een steun in moeilijke tijden, helpt u een nieuw levensdoel te bereiken

**ZIEKENBEZOEK OF COMMU-  
NIE**

Je bent ziek of hoogbejaard ...

Je kan niet naar de eucharistievie-  
ring komen: dan kan de **H. Com-  
munie** aan huis gebracht worden.  
Contacteer pastoor of diaken (zie co-  
lofon).

Je wenst bezoek van een parochiale  
medewerker, contacteer

Agnes Vandevoorde 050 35 57 47  
(H. Kruisverheffing)

Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53  
(Sint-Thomas)

**TELE-ONTHAAL:**

**PRATEN IS DE EERSTE STAP,  
BEL 106.**

Vragen over relatieproblemen, een-  
zaamheid, gezondheid, verslaving,  
depressie, zelfdoding... ? Tele-ont-  
haal is bereikbaar 24 uur op 24,  
7 dagen op 7, telefonisch via het  
noodnummer 106, of online  
via [www.tele-onthaal.be](http://www.tele-onthaal.be).

**ZELFDODING**

Vragen over zelfdoding? Je kan ano-  
niem terecht op het **gratis nood-**

**nummer 1813.**

Liever chatten dan praten?  
Surf naar de website, dagelijks van  
19.00 tot 21.30 uur  
[www.zelfmoord1813.be](http://www.zelfmoord1813.be)

**FINANCIËLE OF  
MATERIËLE NOODSITUATIE**

Contacteer de Sint-Vincentiusvere-  
niging St-Kruis

0476 30 80 87  
of Open **Balie**, Baliestraat 5, Brug-  
ge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur,  
telefoon 0493 88 46 87

[antoon.vandeputte@telenet.be](mailto:antoon.vandeputte@telenet.be).

**NOOD AAN ONDERDAK**

24 uur op 24 en 7 dagen op 7:  
Regionale Crisisopvang, Katelijne-  
vest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81  
[crisisopvang@cawregiobrugge.be](mailto:crisisopvang@cawregiobrugge.be)

**Zie ook onze website  
[www.parochiessintkruis.be](http://www.parochiessintkruis.be)**

**Op de website van de federatie Sint Kruis vindt u heel  
veel informatie: surf naar  
[www.parochiessintkruis.be](http://www.parochiessintkruis.be)**

## Vzw Gandalf - omdat vakantie geen luxe is!

Nog enkele foto's van vakanties met Gandalf.



## Uit de liturgische kalender

### Zondag 28 juni:

#### **Dertiende zondag door het jaar:**

*Wie een deugdzaam mens opneemt (Mt. 10, 37-42).*

### Zondag 28 juni:

#### **H. Ireneüs, bisschop en martelaar:**

Geboren te Smyrna rond 130, leerling van Polycarpus, wordt Ireneüs bisschop te Lyon. Als ware herder gaat de evangelieprediking hem ter harte en is hij ook bezorgd om de geloofsschat zuiver te bewaren. Zijn geschriften getuigen van een diep inzicht in Gods heilsplan: de roeping van de mens en het mysterie van de kerk. Volgens de traditie sterft hij de marteldood rond 200.

### Maandag 29 juni:

#### **HH. Petrus en Paulus, apostelen en martelaren:**

De omstandigheden waarin Petrus en Paulus de Heer ontmoeten, drukken een verschillende stempel op hun apostolaat, maar zij ontmoeten elkaar in hetzelfde diepe geloof en de vurige liefde voor de Christus. Paulus' woorden: 'Voor mij is leven Christus', zijn als de echo van Petrus' woorden: 'Heer, Gij weet dat ik U liefheb'. Voor Hem geven zij hun bloed te Rome; Petrus in 64, Paulus in 67. Op het graf van de H. Petrus is de 'Sint-Pietersbasiliek' gebouwd. De basiliek 'Sint-Paulus buiten de muren' is aan de apostel Paulus toegewijd.

### Dinsdag 30 juni:

#### **Eerste heilige martelaren van de Romeinse kerk:**

Daags na het hoogfeest van de apos-

telen Petrus en Paulus viert de kerk de gedachtenis van al de christenen die onder de vervolging van keizer Nero op gruwelijke wijze de marteldood sterven, nadat ze door de keizer beschuldigd worden van de brand van Rome in juli 64. Volgens de heidense schrijver Tacitus is er een 'grote menigte'. Men vermoedt dat ook Petrus onder hen was.

### Woensdag 1 juli:

#### **H. Rumoldis, bisschop en martelaar:**

Rumoldis, uit Ierland of Schotland afkomstig, zou door de paus zijn gelast met een apostolische zending van onze gewesten. Hij wordt vermoord omstreeks 660. Zijn relikven berusten in de kathedraal van Mechelen die zijn naam draagt. De heilige Rumoldis is de patroon van het aartsbisdom, opgericht in 1559.

### Vrijdag 3 juli:

#### **H. Thomas, apostel:**

Thomas is vooral bekend om zijn aanvankelijk ongelof in Jezus' verrijzenis. Maar wanneer de verrezen Heer hem zijn open zijde toont, is hij het die uitroept wat de eigenlijke paasboodschap is: 'Mijn Heer en mijn God'. Thomas predikt het evangelie in India. Hij is er naar alle waarschijnlijkheid ook overleden (marteldood). Volgens de overlevering rust zijn lichaam in de Sint-Thomas-kathedraal bij Madras in Zuid-India.

### Zaterdag 4 juli:

#### **H. Elisabeth van Portugal:**

Geboren uit de koninklijke familie van Aragon in 1271, wordt Eli-

sabeth ten huwelijk gegeven aan de koning van Portugal. Haar leven als echtgenote en moeder is door veel lijden getekend, maar te midden van beproevingen bidt, vast en zet zij zich in voor de vrede. Na de dood van haar echtgenoot deelt zij haar bezit onder de armen uit en wordt lid van de Derde Orde van Franciscus. Zij sterft in 1336.

### Zondag 5 juli:

#### **Veertiende zondag door het jaar:**

*Ik ben zachtmoedig en nederig van hart (Mt. 11, 25-30).*

### Maandag 6 juli:

#### **H. Godelieve, maagd en martelares:**

Godelieve (1049-1070) wordt geboren te Londesfoort nabij Boulogne uit zeer godvruchtige ouders. Na haar jeugd wordt ze uitgehuwelijkt aan Bertolf, heer van Gistel. Mede door toedoen van zijn moeder verstoort Bertolf zijn vrouw. Haar ouders en de overheid komen tussenbeide en Bertolf wordt terechtgewezen. Hij neemt opnieuw zijn vrouw bij zich maar geeft tenslotte toch bevel haar te vermoorden. Vrij vlug ontstaat een bedevaart rond haar graf. De abdij 'Ten Putte' is opgericht op de plaats waar de heilige geleefd heeft. Heilige Godelieve is een geliefkoosde Vlaamse heilige.

### Maandag 6 juli:

#### **H. Maria Goretti, maagd en martelares:**

Maria Goretti (1890-1902) is een kind uit een arm Italiaans gezin. Zij is nog geen 12 jaar toen zij, door haar weigering in te gaan op een on-

eerbaar verzoek van een buurjongen, dodelijk wordt verwond. Ze sterft kort daarop nadat zij 'uit liefde voor Jezus' vergiffenis schenkt aan haar moordenaar.

### Donderdag 9 juli:

#### **HH. Martelaren van Gorkum:**

Op 9 juli 1572 worden bij Brielle (Nederland) 19 priesters en kloosterlingen (inwoners van Gorkum) om hun geloofsgetuigenis gedood. (4 diocesane priesters, 11Franciscanen, 1 Augustijn, 1 Dominikaan en 2 Norbertijnen). Ten prooi van bespottingen en mishandelingen houden zij moedig stand. In 1867 worden ze heilig verklaard. Hun relikven berusten gedeeltelijk te Brielle en te Gorkum.

### Zaterdag 11 juli:

#### **H. Benedictus, patroon van Europa:**

Benedictus wordt omstreeks 480 te Nursia in Umbrië geboren. Na zijn studies te Rome trekt hij zich terug als kluizenaar in een grot te Subiaco. Meerdere leerlingen sluiten zich bij hem aan. Na verloop van tijd moet Benedictus Subiaco verlaten en vestigt zich met hen op de Monte Cassino. Daar schrijft hij zijn Regel en sterft er op 21 maart 547. De heilige Benedictus krijgt de naam van 'Vader van het Westers monnikendom'. Door paus Pius XII wordt hij uitgeroepen tot patroonheilige van Europa.

### Zondag 12 juli:

#### **Viiftiende zondag door het jaar:**

*De parabel van het zaad (Mt. 13, 1-23).*

### Maandag 13 juli:

#### **H. Henricus:**

In 973 geboren, in 1014 tot keizer gekroond te Rome, sterft Henricus II in 1024 en wordt hij begraven in de kathedraal van Bamberg welke hij heeft laten bouwen. Samen met zijn vrouw, Cunegonde, leidt de keizer een bijna monastiek leven. Zonder zijn wereldlijke taken te verwaarlozen werkt hij mee aan de vernieuwing van de kerk in Duitsland en Italië.

### Woensdag 15 juli:

#### **H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar:**

Bonaventura (1221-1274) is een volgeling van Franciscus. Als verantwoordelijke van de Minderbroeders leidt hij deze orde met wijsheid en tact. Nadat hij kardinaal-bisschop is geworden van Ostia sterft hij op het concilie van Lyon. Als groot theoloog laat hij talrijke geschriften na en schrijft een biografie over Franciscus.

### Donderdag 16 juli:

#### **O.L.Vrouw van de Karmel:**

De Karmelberg is vanouds bekend door de figuur van de profeet Elia. In de 13de eeuw wordt deze berg bewoond door kluizenaars, evenals de profeet brandend van 'ijver voor de levende God'. Later groeperen zij zich onder een gemeenschappelijke regel. Deze kloosterorde, de karmelorde, is gewijd aan het contemplatieve leven onder de bescherming van Maria, Maagd van Nazareth en Moeder der contemplatieven.

## OPKIKKERTJES

### Het toppunt van hoop

Vakantiedagen en zomerse nachten – zijn het ook momenten dat we lichter en meer zorgeloos door het leven gaan? Het zou goed zijn, want hoop mag nooit bedolven raken onder de puinhoop, onder alles wat misloopt of tegengaat.

„Wat is het toppunt van hoop?“, vroeg een kind dat, aan zijn lot

overgelaten, glimlachend op een bank in het park zat. Veel had het niet om zeker van te zijn en nog minder om trots op te zijn.

„Het toppunt van hoop is,“ zei het kind, „dat er altijd meer is dan wij denken en horen en zien. Eén hand, één lichtpuntje kan genoeg zijn om ons de weg te wijzen. Het

is niet omdat we de sterren niet met het blote oog kunnen waarnemen, dat hun licht gedooft zou zijn. De hoop ligt hierin dat je nog het meest kunt rekenen op datgene dat niet in cijfers en wetten uit te drukken is. Er is altijd toekomst, nieuwe toekomst, wat het verleden ook geweest mag zijn.“

Het zou kunnen dat het allemaal wat naïef klinkt, maar één ding weet ik zeker. Hoop doet leven en daar gaat het toch om. En valse hoop dan? Die ontstaat slechts uit rekenmachines en computerprogramma's. Eén toets ontbreekt er, die van het hart en de diepste kracht.

**Dit cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Hedwig Van Peteghem, Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.**

## Even bezinnen



## Feest van de Heilige Godelieve

FEEST VAN DE  
HEILIGE GODELIEVE

6 juli

**Feest van de Heilige Godelieve**

Het is een waardevolle traditie op 6 juli de Heilige Godelieve te vieren. Ook na hun vertrek uit de historische abdij aan de Boeveriestraat blijft de abdijsamenleving dat jaarlijks doen in de abdijskerk. Dit jaar kan het evenwel niet.

Maar Godelieve mogen we niet vergeten: "Ze is een vrouw voor deze tijd," zegt abdis zuster Sabien Bousson, "toen ik in KERK&Leven van 3 juni het artikel las: 'Huiselijk geweld heftiger dacht ik spontaan aan Sint Godelieve... Als ik daarin lees dat het vooral gezinnen betreft die sociaal en economisch kwetsbaar zijn, dan gaan ook daarbij mijn gedachten naar Sint-Godelieve..."

Bij wie kan men beter aankloppen dan bij Sint Godelieve? Van haar schaarse portie voedsel deelde ze aan de armen. Ondanks minachting en geweld vanwege haar man Bertulf bleef ze als **zacht-moedige, Gode-lieve-vrouw** in alles trouw tot het uiterste. Haat beantwoordde ze met geduld, vergevingsgezindheid en liefde."

We zullen dit jaar niet samen vieren; samen bidden kunnen we wel.  
*abdis zuster Sabien Bousson.*

**Goede Vader,  
op voorspraak van de Heilige Godelieve  
vragen wij U:**

**Wees allen sterkend nabij die lijden,  
ziek, arm of eenzaam zijn.**

**Zegen alle gezinnen.**

**Geef kracht, moed en vertrouwen  
aan hen die leven in een gebroken gezin  
en die, zoals de Heilige Godelieve,  
miskend zijn en verstoken van liefde.**

**Geef ons een luisterend oor en hart  
voor onze tochtgenoten,  
onze naaste naasten.**

**Heilige Godelieve,  
blijf begaan met onze noden  
en richt onze ogen vol vertrouwen  
op Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.**

*Gebed tot de Heilige Godelieve*