

KERK & Leven

42

2020

WEEKKRANT

14 OKTOBER

JAARGANG 81

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Een week uit het leven van een parochieassistente



Maandag 21 september.

Na het eerste liedje na het nieuws van 6.30 uur, spring ik uit bed. Er volgt een vlug bezoekje aan de badkamer. Uitgedost om te gaan wandelen met de hond, open ik de bench. Ik wens de hond een goede morgen en dan gaan we voor onze ochtendwandeling. Elke dag geniet ik zo van het wakker worden om aan de dagtaak te beginnen.

Veelal begint mijn werkdag met het openen van de computer met het lezen van de mails en het, al of nog niet, beantwoorden ervan. Het bekijken van de facebookpagina hoort daar ook bij. Meestal post ik een interessante quote of foto of een artikel van kerknet.

Een bezoekje aan het seminarie hoort er ook bij vandaag. Alle posters voor het jaarthema afhalen om te kunnen uithangen in de kerken. Ik beloofde een artikel voor Kerk en Leven over de eerste communies. Gisteren was de viering in Sint-Thomas. Nu deze nog vers in het geheugen ligt, begin ik er maar aan.

In de namiddag ga ik naar de pastorie op Male. Een werkbespreking met pastoor Hugo over wat voorbij is en wat nog mijn aandacht nodig heeft.

Om 17.00 uur heb ik een persoonlijke afspraak en daarna heb ik een afspraak bij Wilfried om te bekijken hoe we gemakkelijk een document kunnen delen en wat het nut ervan is. We hangen er een gezellige babbel aan vast.

Thuis komen, avondeten maken,

wat chillen in de zetel en wat lezen, rondt voor mij de dag af.

Dinsdag 22 september.

Vandaag staat een spiritualiteitsdag op het menu. Samen met enkele parochieassistenten word ik verwacht in de priorij van Bethanië. Mieke Kerckhof brengt enkele heel mooie inzichten rond het thema "Mens waar ben je? God waar ben Je?" In de namiddag nemen we het bijbelverhaal over de onwillige genodigden (Mt. 22, 1-14) onder de loep via de methode van de contemplatieve dialoog. Ik vind dit allemaal heel interessant, verrijkend en deugddoend.

In de avond is er nog een vergadering om iets te organiseren voor de zusters die lange tijd op Male woonden, maar nu moesten verhuizen. Dit kan de gemeenschap niet laten gebeuren zonder een welgemeende dankjewel. Onze pastoor kent zijn pappenheimers en weet ieders talenten te benutten om er toch een gezellig gebeuren van te maken.

Woensdag 23 september

Vandaag komen de eerste communicantjes oefenen in de kerk. Zondag is het aan hen om voor het eerst deel te nemen aan de eucharistie. Er hangt een gezonde spanning in de kerk en de juffen en kinderen zetten hun beste beentje voor. Dit is niet

evident in deze coronatijd, maar ze houden de spirit levendig.

Ik ben aanwezig op de achtergrond voor moesten ze me nodig hebben. Ondertussen doe ik wat planning voor het vormsel op 17 oktober. Het is de bedoeling dat elke bubbel een veilige zitplaats krijgt. Sowieso zijn de mensen niet content met alle coronamaatregelen. Eigenlijk maakt het mij wel duidelijk dat voor de meesten het sacrament niet zo belangrijk lijkt, maar wel met wie ze allemaal dit gebeuren mogen delen. Ik versta het wel, maar ... mijn prioriteiten liggen anders.

In de namiddag is het mijn beurt om aanwezig te zijn in de Open Kerk. Ik oefen er wat op mijn dwarsfluit die ik voor de gelegenheid van onder het stof haalde. Niet veel later krijg ik het bezoek van de kleinzoon van Luc die wat komt oefenen op het orgel. Mijn oefenmomentje wordt dan een computermomentje om het schema van de zitplaatsen te digitaliseren.

Wanneer ik thuis kom, beslis ik om eerst het avondeten te maken. Na het avondeten doe ik nog wat verder aan het samenstellen van de boekjes voor het vormsel.

Donderdag 24 september

Deze voormiddag heb ik afgesproken met Kristina om aanwezig te zijn in de pastorie van de Heilige Kruisverheffing. Terwijl zij zich verdiept in het archief, werk ik opnieuw aan de computer.

Ik bekijk mijn mails, facebook en werk verder aan het misboekje voor het vormsel.

In de namiddag heb ik een afspraak met Bart. Ook hier bekijken we hoe we een bestand kunnen delen en dankzij de hulp van zijn zoon lukt het ons om te bekomen wat we wensen. We praten nog wat na over onze parochiegemeenschap en daarna vertrek ik opnieuw naar de pastoor. Daar krijg ik de opdracht om de betalingen voor het vormsel te controleren.

's Avonds is mijn vrije avond en ik geniet van de me-time.

(Lees verder op pagina 3)



Spiritualiteitsdag.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie

en abonnementen

Rekeningnummer:

BE22 4752 0671 0147

Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator

Federatie Sint-Kruis

Brierversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kantelberg

Brierversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Bij afwezigheid wend u tot

Zusters van Maria

Kan. Decoenplein 2
tel. 050 36 08 71

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**
Zaterdag 17 oktober in HK

10.00 u. Vormselviering.

De vormheer is E.H. Antoon Vandeputte.

Geen eucharistieviering om 18.00 uur.

Zaterdag 17 oktober in ST

14.00 u. en 16.00 u. Vormselvieringen.

De vormheer is E.H. Antoon Vandeputte.

putte.

**Zondag 18 oktober in ST
De omhaling is bestemd voor
Missio.**

10.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zaterdag 24 oktober in ST

18.00 u. Eucharistieviering
voor Dragan Vukojevic, echtgenoot
Cécile Hollebeke.

Zondag 25 oktober in HK

10.30 u. Eucharistieviering
voor overleden ouders en zus.

LET OPI! (Coronamaatregelen)

KOM OP TIJD! JE MOET AANSCHUIVEN OM BINNEN TE KOMEN ZOALS IN DE GROTE WINKELS. HANDEN WASSEN BIJ HET BINNENKOMEN EN DAARNA WACHTEN TOT DE STUARDS JE EEN PLAATS AANWIJZEN. HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IS VERPLICHT.

HET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT TOT 70. MENSEN DIE ONDER EEN DAK SAMENWONEN ZITTEN SAMEN. ANDERS ALTIJD DRIE PLAATSEN TUSSENLATEN.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Omwille van de coronamaatregelen blijven de secretariaten van de federatie voorlopig gesloten.

De secretariaten zijn te bereiken via

**050 35 55 78 (alleen 's avonds na 19.00 uur) of
federatiesintkruis@gmail.com
hkruisverheffing@gmail.com**

**WE VERWELKOMEN IN ONZE
GEMEENSCHAP**

Noah Ruyschaert, gedoopt op 4 oktober in Sint-Thomas.

Leonie Hollevoet, gedoopt op 4 oktober in de Heilige Kruisverheffing.

NEOS

Maandag 19 oktober: voordracht 'Beethoven'.
't Couvent om 14.15 uur

OKRA MALE

Donderdag 15 oktober: uitreiking van de trofeeën voor sportverdiensdste 2020.

Deze viering gaat door in de benedenzaal van het Couvent te Male en wordt voorafgegaan door een Breugelmaaltijd.

Tijdens de viering: ijsje, koffie, muziek, zang en film.

Dit alles coronaproof natuurlijk. Voor wie ingeschreven is, de deuren gaan open om 12.00 uur.

Donderdag 22 oktober: Achter de muren van de gevangenis.

LEGIOEN KLEINE ZIELEN

Zondag 8 november: 392ste kaarskensprocessie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

We vertrekken om 07.00 uur aan de Vredestraat 80.

Om 10.00 uur: Plechtige hoogmis

ter gelegenheid van de kaarskensprocessie.

Om 11.30 uur: Middagmaal.

Om 15.00 uur: Plechtig Lof als aanzet van de kaarskensprocessie en gezongen vespers

We vertrekken om 16.45 uur en zijn terug thuis rond 19.00 uur.

Bijdrage: car + middagmaal: 43 euro.

Inschrijven: BE94-8333-3419-8814 van Legioen Kleine Zielen

Info: 050 36 17 18, A. Demeyer-Maertens V.

Vredestraat 80, 8310 St.-Kruis
antoinedemeyer51@hotmail.com

FACEBOOK

Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistentie Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles maar door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Uit de liturgische kalender

Zondag 18 oktober:

Negeentwintigste zondag door het jaar:

Geef aan God wat aan God toekomt (Mt 22, 15-21).

Zondag 18 oktober:**H. Lucas, evangelist:**

Lucas, van heidense afkomst, vergezelt, na zijn bekering, Paulus op zijn reizen. In zijn evangelie benadrukt hij het meest Christus' zachtmoedigheid terwijl hij in de handelingen van de Apostelen de kroniekschrijver is van de ontwikkeling van de kerk na Pinksteren. De Blijde Boodschap, van de hand van Lucas, is als het ware een lofzang van dankbaarheid en blijdschap. Als evangelist wordt Lucas afgebeeld in de iconografie met een gevleugelde stier, os of kalf, wijzend naar de os in de kribbe. Als eni-

ge van de vier evangelisten schrijft hij immers over de aankondiging en geboorte van Jezus. De heilige is de patroonheilige van de artsen (hij zou zelf arts zijn), van de schilders en tekenaars omdat hij volgens de overlevering Maria met het kind Jezus geschilderd heeft.

Donderdag 22 oktober:**Kerkwijdingsfeest:**

In alle kerken waar er geen eigen wijdingsfeest bestaat, viert men vandaag het wijdingsfeest van deze kerken. In alle andere kerken vervalt deze bijzondere liturgie en viert men het wijdingsfeest op de historische datum.

Donderdag 22 oktober:**H. Johannes Paulus II, paus:**

Karel Woytila ziet het levenslicht te Wadowice (Polen) op 18 mei 1920, in

een gezin van drie kinderen. Zijn zusje overlijdt vóór zijn geboorte, zijn moeder toen hij 9 jaar is en zijn vader en broer in 1941. Karel is een brilant student en zeer sportief. In 1945 wordt hij priester gewijd, in 1958 bisschop en in 1964 wordt hij aartsbisschop benoemd van Krakau. In 1967 ontvangt hij de kardinaalshoed. Na het korte pontificaat van paus Johannes Paulus I, wordt hij op 16 oktober 1978 tot paus verkozen. De intronisatie gebeurt op 22 oktober (feestdag). Zijn pontificaat duurt op twee jaar na het langst, meer dan 26 jaar. Hij sterft op 2 april 2005. Paus Franciscus verklaart hem heilig op 27 april 2014, samen met paus Johannes XXIII. Hij is de paus die het pausschap dicht bij de mensen brengt en hij gaat de geschiedenis in als de reizende paus die het ge-

loof wereldwijd verkondigt. Bijna fataal is de aanslag op hem op 13 mei 1981. Hij is de promotor van de wereldjongerendagen. Wat betreft ethische kwesties is hij behoudsgezind en hij durft zich uitspreken over diplomatie en politiek. Een merkwaardig man, die miljoenen mensen op de been kan brengen. Verbonden met de lijdende Christus maar eveneens verbonden met alle mensen die ziek zijn en lijden draagt hij geduldig zijn ziekte en blijft hij paus tot aan zijn dood.

Een week uit het leven van een parochieassistente



Knutselen met de catechisten

Vrijdag 25 september

Vandaag breng ik wat materiaal in orde. Morgen staat immers de knutseldag met de catechisten op de agenda. Ik doe een poging om het boekje deftig uit te printen, maar ik stoot op wat problemen en na heel wat onnodig printen, beslis ik dan maar dit morgen met de catechisten te bespreken.

In de namiddag ga ik naar Godelieve. Ze is een lieve dame die mij wil helpen om het geld van de kerk te tellen. We weten nog niet zeker of dit iets is wat ze zal kunnen, maar we maken er alvast een gezellige babbel van. Alleen wonen en wat van leeftijd zijn is niet altijd gemakkelijk. Door corona is alles nog zoveel keer moeilijker.

Eigenlijk is het mijn taak om mensen nabij te zijn, maar dat lukt nu enkel vanop afstand. Verdriet en angst zien bij mensen zonder lichamelijk nabij te kunnen en mogen zijn is zo hard. Zeker voor mij, want ik ben nogal een knuffelmens.

Zaterdag 26 september

Vandaag is het knutseldag bij Annick. Ik pik Carolien thuis op met de wagen en samen rijden we in stormachtig weer naar Sijsele waar we op hetzelfde moment als Marleen aankomen. Het wordt een lange, maar supergezellige dag. Tegen 16.00 uur hebben we alles klaar en staat ons afgewerkt product veilig gestockeerd tot de grote dag. We zijn tevreden van het resultaat en hopen dat onze vormelingen er tevreden zullen mee zijn.

Zondag 27 september

De grote dag voor de eerste communicanten van Mozaïek. Bij het aankomen in de kerk, worden mijn ogen groot van bewondering. De juffen hebben de kerk helemaal aangekleed voor een hartelijke ontvangst van de kinderen en hun ouders. Zo guur als het buiten is, zo kleurrijk is het binnen. Dankzij de inzet van iedereen die betrokken is, wordt het een mooie en deugdvolle viering.



Dit was een drukke week, maar ik heb alweer genoten van al het werk dat ik kan en mag doen voor de gemeenschap. Toch vind ik dat deze virus een grote domper op de beleving van de gemeenschap. De geloofsgemeenschap krijgt wel hele harde maatregelen, vind ik, maar dat verandert niets aan ons geloof.

Lien Lecompte

Even bezinnen



Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard... Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Gemeenschap** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Agnes Vandevoorde 050 35 57 47 (H. Kruisverheffing) Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, een-

zaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding... ? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106, of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE Contacteer de Sint-Vincentiusvere-

niging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open **Balie**, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website www.parochiessintkruis.be

De Andere Film

In het bioscoopcomplex kan je alleen via de hoofdingang binnen komen.

In het complex èn in de zaal draagt iedereen een mondmasker. Kinopolis vraagt om niet te vroeg te komen om te vermijden dat veel mensen dicht bijeen staan wachten.

In de zaal worden de zetels ingenomen vanaf de bovenste rij en zo naar beneden toe om te vermijden dat mensen door elkaar bewegen in de zaal.

Elke bubbel - vanaf 2 tot max 10 personen - mag zetels naast elkaar innemen; Tussen elke bubbel moet 1 zetel vrij blijven.

Aan de inkom van het complex toon je je getrouwheidskaart of meld je dat je komt voor DAF.

Aan de inkom van de zaal, waar DAF mag vertonen, staan 2 tafels. Je laat aan de 1e tafel je gegevens achter: naam, tel.nr en mailadres. Aan de 2e tafel kan je je ticket(s) kopen.

De eerste filmvoorstelling gaat door in Z8 ; naargelang de noodzaak kan Kinopolis beslissen om DAF opnieuw in Z5 te laten doorgaan. Liefst vermijden om tijdens de film naar het toilet te gaan.

De zaal verlaten na de film: via de nooduitgang; zo kom je aan de P. aan de zijkant. Het cafetaria sluit iets vroeger dan voorheen.

Donderdag om 20.00uur in Kinopolis te Brugge Koning Albert I-laan 200

Openbaar vervoer De Lijn Heen Staton Brugge lijn 27 (Kinopolis-Loppem) 19.37 u. aankomst 19.49 u.

Terug 22.02 u. lijn 94 station of 22.33 u. lijn 88 station

Donderdag 22 oktober MUIDHOND

België 2019 - regie : Patrice Toye - 99' Vertolking: Tijmen Govaerts, Ina Geerts, Line Pillet, e.a. Palmares: Publieksprijs Film Fest Gent 2019

Jonathan, een introverte, zachtzinnige 25-jarige jongeman, komt net uit de gevangenis bij gebrek aan bewijs vanwege zijn pedofiele geaardheid en neemt zijn intrek bij zijn moeder. Hij wil zijn leven weer op de rails krijgen. In de woning naast hen komt een moeder wonen met haar tienjarige dochter Elke, die op de vlucht zijn voor de vader.

Er ontstaat een vriendschap tussen Jonathan en het meisje, maar die is delicaat vanwege Jonathans afwijkende seksuele aanleg, die hij echter uit alle macht in de kiem probeert te smoren.

Een zeer aangrijpende en integere film die dit thema op een fijne en genuanceerde manier in beeld brengt. Patrice Toye baseerde haar film op de roman van de forensische psychologe Inge Schilperoord, die uitgang van reële situaties. Zonder dat Patrice Toye akkoord gaat met pedofiele praktijken, nodigt ze de kijker uit om begrip op te brengen voor en mee te voelen met de situatie van deze mensen. Ze wil zo ook opkomen tegen ongenueerde dehumanisering en stigmatisering van hen. Een delicate stellingname, beseft ze zelf, maar die door het publiek toch geapprecieerd werd.

De Muidhond, een karpersoort, staat enerzijds symbool voor helen- de kracht, maar evengoed voor de uitzichtloze situatie waarin Jonathan zich bevindt.

Bjorn Gabriels

Meiboomviering op scholencampus IMB



Het Instituut Mariawende-Blydhove (IMB) bouwt op de campus Boogschutterslaan in Sint-Kruis een nieuwe vleugel. Op 8 november 2019 werd de eerste steen gelegd. Thierry Pouveur, aannemer van het bedrijf "De Keersmaecker" heeft met fierheid de meiboom op de 4de bouwlaag geplaatst. Dat werd gevierd in aanwezigheid van de architect Joost Danneels, ingenieur technieken Hans Vermeire en project ingenieur David D'Hespeel beiden van het Bouwkundig studie-bureau Stabitec, technieken elektriciteit Dewitte, technieken sanitair Snick, technieken HVAC Bral, schepen Franky Demon en bouwheer directeur Peter Pollefoort.

De nieuwbouw van bijna 3000 vierkante meter omvat op de benedenverdieping een onthaal, leraarskamer, eetzaal met warme keuken. Op de andere verdiepingen komen gewone lokalen en heel wat praktijklokalen.

De ingebruikname is voorzien voor september 2021. De lessen van de studierichtingen Verzorging, Kinderzorg en Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige van de Campus Blydhove in Assebroek zullen dan doorgaan in de nieuwe vleugel van IMB, Boogschutterslaan in Sint-Kruis.

Ingrid Dierendonck, IMB

Uit den grooten volkskalender van Paul van Zummeren

Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen is het nog eens zo'n dag waar we elk jaar weer naar uitkijken: de feestdag van de heilige Theresia. In Vlaanderen noemt men haar familiair "Trezeke". Trezeke geeft normaal mooi weer en deze periode noemden onze voorouders dan ook het "Trezekes nazomerke". 't Is een nazomerse periode die zo'n vijftal dagen zou moeten duren, althans dat zegt een spreuk voor vandaag:

**EEN SCHOON ZOMERKE
IS 'T TREZEKE'S ZOMERKE:
VIJF DAGEN ZONNESCHIJN
OM ELKEEN TE VERBLIJEN.**

Nu mag je wel niet verwachten dat het nog lang zo'n weer zal blijven. Een spreuk voor vandaag zegt namelijk ook dat je de spinnewielen van de zolder moet halen, want de lange, koude avonden staan voor de deur en dan kan je best een nuttige bezigheid hebben:

**IN HET MIDDEN VAN DE OKTOBERMAAND
WORDEN DE SPINNEWIELEN VOOR DE DAG GEHAALD.**

Morgen moeten ook de laatste druiventrossen worden geplukt zegt de volkskalender:

**MEE SINTE-TREZE
VALLEN DE LESTE BEZEN.**

Voor wat het weer in de komende dagen betreft, zou ik met niet te erg op de oude volkskalender vastpinnen. Voor morgen staat er bijvoorbeeld een spreuk waar een redelijk mens uiteindelijk niet meer uit wijs kan geraken. Morgen is het de feestdag van Sint-Gallatius, ook wel Sinte-Gallen genoemd en een weerspreuk daarrond zegt:

**SINTE GALLEN
LAAT DE EERSTE SNEEUW VALLEN.**

De vrome kudde

Opa en kleindochter Ingezonden door Christa Paternoster

– Goed nieuws, Els, voortaan hoor ik weer perfect. Ik heb een hoorapparaat gekocht dat werkelijk het beste ter wereld is.

– Van welk merk?
– Donderdagochtend.

Eerste date Ingezonden door Luk Vaers

Vrouw:
– Wat doe jij voor de kost?

Man, een opgezette vos tevoorschijn halend:
– Ik ben taxidermist.

Vrouw:
– Wauw.

Opgezette vos:
– En ik ben ook buikspreker.

SUDOKU

	4	9		7		2	5	
		5		2	9	7	8	
	7			8				
6		3		1			9	
		8	2		4		6	7
7			9		3			1
	3	2	1	8				4
					2	9		
	8	1		9		5	3	



Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR