

## FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

KUNST IN DE KERK 8

### Het calvariekruis aan de kerk Heilige Kruisverheffing (ca 1720)

Hoewel niet aansluitend bij een naderend feest, bespreken we in dit deel een calvariekruis dat niet in de kerk hangt, maar buiten, net naast de ingang van de sacristie van de kerk Heilige Kruisverheffing.

#### Broederschap van den ghecruysten Jesus (1717)

Het afbeelden van de **gelkruisigde Christus op kerkhoven** of aan kerkelijke buitenmuren kwam in de jaren 1700 en 1800 dikwijls voor. In vele steden en gemeenten werden, meestal op initiatief van de bisschoppen, dergelijke religieuze monumenten opgericht, waarvan er gelukkig een aantal 'de tand des tijds' goed hebben doorstaan en die nu terecht op de lijst van het plaatselijk religieus erfgoed kunnen worden geplaatst. De meer dan levensgrote calvarie in Sint-Kruis, liefst vier meter hoog, bijna drie meter breed en zestig cm diep, is zeer goed bewaard.

Het **barokke calvariekruis** zou volgens de inventaris van het Brugse Religieuze Erfgoed (2016, PW-V.0710 nr. 0384) dateren van **circa 1720 – 1740**, volgens ons misschien zelfs wat vroeger. Deze tijdspanne valt grotendeels samen met de ambtsperiode van de Brugse bisschop **Josef Van Susteren** (1716-1742). Het Bisschoppelijk Archief Brugge bevat een herderlijk schrijven van 22 augustus 1717 waarin deze pas benoemde bisschop de toenmalige pastoor van Sint-Kruis, **Jacobus Stryckwant** (1715-1726), aanzet om een **Broederschap van den ghecruysten Jesus** op te richten. De leden konden *40 daeghen afluat verdienen* door o.a. dagelijks te bidden voor *"het Cruys dat geplamt staet op het kerckhof van Ste Cruys"*. Het kruis stond er dus al in 1717.



Het calvariekruis na restauratie 2020.

#### Nieuwe bestemming circa 1855.

Na de bouw van de huidige kerk Heilige Kruisverheffing rond het jaar 1855 werd dit calvariekruis, dat voordien op het kerkhof stond, tussen de twee meest oostelijke steunberen van **de muur van de absis** gehangen. Het kreeg een beschermend leien afdakje met een houten gordijnnimitatie en een tekst erbij.

Van de meer recente geschiedenis weten wij o.a. dat bepaalde **attributen** van het calvariekruis sedert de jaren 1960-1970 **verdwenen** zijn. Vooreerst is dat het geval voor de mooie zwarte metalen **kaarslantaarn** die was vastge-

maakt aan een voorover gebogen metalen stang. Daarvan zijn enkel nog de aanhechtingssloten onderaan het kruishout te zien. Enkele meters vóór het kruisbeeld stond vele jaren ook een **stenen bidbankje** waar de geknielde gelovigen zich biddend konden richten tot Christus en niet tot het beeld op zich, zoals het onderschrift op de calvarie hen **duidelijk maakte**. De boodschap was wellicht **een reactie op het protestantisme** dat de katholieke kerk beeldenverering **verweet**, wat volgens de tien geboden verboden is (Ex 20, 4).

De **oorspronkelijke** versie van dat onderschrift is ook verdwenen. Bij



Van de calvarielantaarn zijn nog enkel de metalen aanhechtingssloten op het kruishout te zien. (Foto Johan Duyck)

de voorlaatste restauratie, in het heilig jaar 2000, heeft pastoor **Jan Rossey** (1997-2008), een begaafde priester-kalligraaf, zich zelf ontfermd over het onderschrift. Hij heeft daarbij niet enkel het lettertype veranderd van Latijnse kapitalen naar een eigen, moderner en speelser creatie, maar ook de positie van de zinsdelen.

Op vraag van het huidige kerkbestuur heeft de restauratiefirma Priem-De Brabander, in samenwerking met het schildersbedrijf Decovision en de Sint-Kruise kalligraaf-kunstschilder Yves Letorme, tijdens de maand **oktober 2020**

een zeer grondige restauratie uitgevoerd van deze waardevolle calvarie. Het eindresultaat is waarlijk prachtig. Zowel voor gelovigen als voor bezoekers van het kerkhof is het meer dan de moeite waard om het pad naar de sacristie in te slaan en dit waardevol en goed bewaard religieus erfgoed van Sint-Kruis te bewonderen!

Johan Duyck (Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis)

(zie verder pagina 2)



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit
KERK & Leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & Leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie
en abonnementen

Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis

Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kamtelberg

Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

Het calvariekruis aan de kerk Heilige
Kruisverheffing (ca 1720)



Het contrast tussen de Latijnse kapitalen van de oorspronkelijke versie van het calvarie-onderschrift (bovenste foto) is groot t.o.v. de huidige creatieve kalligrafische vormgeving van voormalig pastoor Jan Rossey in 2000 (onderste foto) die ook zinsdelen van plaats verwisselde en enkele woorden wijzigde.



Aanbevelingsbrief van bisschop Jozef Van Susteren aan de toenmalige pastoor van Sint-Kruis om een "Broederschap (of Confrérie) van de Gekruisigde Jesus" op te richten (1717) (Bisschoppelijk Archief Brugge, foto Eric Colenbier).

wil je veel te weet komen: zie
www.parochiessintkruis.be

## Even bezinnen



Er bestaat geen groter aalmoes,  
dan van harte  
zijn naaste te vergeven.

Augustinus

## Uit de liturgische kalender

### Zondag 14 februari:

#### Zesde zondag door het jaar:

De melaatsheid verdwijnt en hij is gereinigd (Mc. 1, 40-45).

### Zondag 14 februari:

#### HH. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop, patroonsfeest van Europa:

Cyrillus in 827 en zijn broer Methodius in 825 te Thessalonika (huidige Saloniki in Griekenland) geboren, genieten een uitstekende opleiding in Constantinopel. Vandaar worden zij door de patriarch naar Moravië gezonden om er het evangelie te verkondigen. Om doeltreffend te werken ontwikkelen ze het

Slavisch schrift en vertalen de bijbel en de liturgische geschriften in het Slavisch.

Cyrillus, die kort voor zijn dood monnik wordt, sterft te Rome in 869 waarna Methodius gewijd wordt tot aartsbisschop van Sirmium en pauselijke gezant van Pannonië (Hongarije). Niet zonder moeilijkheden zet hij het bekeeringswerk voort dank zij de steun van de pausen. Methodius sterft te Vehlerad (huidige Tsjecho-Slovakije) in 885. Beiden worden genoemd 'de apostelen van de Slavische volkeren'.

### Woensdag 17 februari:

#### Aswoensdag:

**Begin van de vasten**, de veertigdagentijd: *Uw vader die in het verborgene ziet, zal het U vergelden (Mt. 6, 1-18)*. De liturgische kleur is paars. De geloofsgemeenschap bestrooit zich met as (askruisje), teken van boete en inkeer.

### Donderdag 18 februari:

**H. Bernadette Soubirous, maagd:** Bernadette (1844-1879) is een arm meisje, lijdend aan astma, wanneer haar op veertienjarige leeftijd nabij de grot van Massabielle te Lourdes, 'Maria' verschijnt. De eerste verschijning is op 18 februari; tijdens

## Een luisterend oor, een helpende hand: start actie

### ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Communie** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

### TELE-ONTHAAL:

#### PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding... ? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106, of online via [www.tele-onthaal.be](http://www.tele-onthaal.be).

### ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan ano-

niem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten?

Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur [www.zelfmoord1813.be](http://www.zelfmoord1813.be)

### FINANCIËLE OF

#### MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis

0476 30 80 87

of Open **Balie**, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87

[antoon.vandeputte@telenet.be](mailto:antoon.vandeputte@telenet.be)

### NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7:

Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 [crisisopvang@cawregiobrugge.be](mailto:crisisopvang@cawregiobrugge.be)

### Zie ook onze website

[www.parochiessintkruis.be](http://www.parochiessintkruis.be)

## Leven op en rond de parochies

### LITURGISCHE VIERINGEN

Omwille van de coronamaatregelen zijn er geen weekend- en weekdagvieringen tot 1 maart 2021.

Bij begrafenissen zijn 15 personen toegestaan.

### SECRETARIATEN

Ook de secretariaten blijven dicht tot 1 maart 2021.

De secretariaten zijn te bereiken via 050 35 55 78 (alleen 's avonds na

19.00 uur) of

[federatiesintkruis@gmail.com](mailto:federatiesintkruis@gmail.com)  
[hkruisverheffing@gmail.com](mailto:hkruisverheffing@gmail.com)

U kunt ook veel informatie vinden op onze website [www.parochiessintkruis.be](http://www.parochiessintkruis.be)

### OPEN KERKEN

De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Sint-Thomas van Kantelberg: elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur. Heilige Kruisverheffing: dagelijks

van 09.30 uur tot zonsondergang.

### WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER

**Johan Van Severen**, 68 jaar, omwille van de coronamaatregelen uitvaartdienst in beperkte kring op donderdag 4 februari in de Heilige Kruisverheffing.

**Jeannine Helegeer**, 90 jaar, omwille van de coronamaatregelen uitvaartdienst in beperkte kring op vrijdag 5 februari in de Heilige Kruisverheffing.

### FACEBOOK

Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistent Lien ze dan op fa-

cebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles maar door naar [kerkenlien@gmail.com](mailto:kerkenlien@gmail.com).

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

## Vastenkalendar 2021

Beste lezer,

De vastenkalendar is aangekomen op de pastorie.

De kostprijs is: 2,50 euro.

Je kan hem bestellen door te bellen op het nummer 050 35 55 78 van de pastorie na 19.00 uur.

We bezorgen hem dan aan huis met een onkostennota.

Dankbare groeten,

Het team **Broederlijk Delen Sint-Kruis**

## Vieringen op radio, tv en internet

**Vieringen op radio en televisie**  
Elke zondag kan je om 10.00 uur de viering beluisteren op Radio 1.

Afstemmen op een zondagse tv-mis kan je om de twee weken op Eén, telkens om 10.00 uur, of op de Nederlandse publieke omroep NPO2, eveneens om 10.00 uur.

### Vieringen via internet

Op de zondagen waarop er geen te-

levisiemis is, kun je via de website [kerknet.be](http://kerknet.be) een eucharistieviering volgen die gestreamd wordt.

Tijdens de lockdown wordt ook de eucharistieviering vanuit de Basiliek van het Heilig Bloed te Brugge online uitgezonden.

Ga naar de website [www.holyblood.be](http://www.holyblood.be).

Daar vindt u de link voor de streaming van de komende eucharistie-

viering.

Ook op de facebookpagina [www.facebook.com/basiliekheiligbloed](http://www.facebook.com/basiliekheiligbloed) kunt u een link vinden.

Op [kerknet.be](http://kerknet.be) vind je een veel vollediger overzicht van eucharistieën en andere vieringen die je kan volgen. Scroll daarvoor op de startpagina van de website naar 'Ik wil...' en klik daar 'Vieringen op radio, tv en internet' aan.

BROEDERLIJK DELEN

## Kippenfestijn via afhaling- afhaalontbijt



Broederlijk Delen bestaat dit jaar zestig jaar. De federatie Sint-Kruis viert mee en gaat opnieuw met deze

ngo in zee om projecten te steunen. Het accent ligt de komende drie jaar op 'delen': delen van in-

zichten en ervaringen, van duurzame ontwikkeling, van solidariteit en toekomstdromen. Focusprojecten situeren zich dit jaar in Congo, Palestina en Bolivia. Je leest er geregeld meer over in *Kerk en Leven*.

Corona laat net zoals vorig jaar weinig ruimte om campagne en financiële acties te voeren. Toch slaan de werkgroepen Broederlijk Delen van de Heilige Kruisverheffing en Sint-Thomas van Kantelberg de handen in elkaar voor twee acties. We houden die coronaproof volgens de regels van de overheid: via erkende eetgelegenheden. Hou volgende twee data in het oog:

**1° Kippenfestijn via afhaling tijdens het weekend van 27-28 februari, in samenwerking met restaurant Usilia.**

\* Als u vorig jaar betaalde en de maaltijd aan uw neus voorbij zag gaan, krijgt u binnenkort bezoek

met de vraag of u een bon wil inruilen tegen een maaltijd, gewoon wil schenken aan Broederlijk Delen of het geld terug wenst. Beslissen ten laatste tegen zaterdag 13 februari.

\* Wie vorig jaar niet bestelde, maar tijdens het weekend van 27 en 28 februari wel zin heeft in kip met gratin en groentjes op tafel, kan nu al per maaltijd 14 euro storten op rekening van Federatie Sint-Kruis, rekeningnummer BE66 7510 0283 2743 met vermelding 'x maal kip-maaltijd Broederlijk Delen'. Graag ook naam en adres vermelden. **Inschrijven ten laatste op 19 februari.**

**2° Afhaalontbijtpakket Broederlijk Delen in samenwerking met het Gildenhuis.** Wie tijdens het weekend van 6 en 7 maart een Broederlijk-Delen-ontbijt wenst af te halen kan nu al 14 euro per persoon storten, eveneens

op de hierboven aangegeven rekening, met vermelding 'x maal ontbijtpakket Broederlijk Delen' en ook naam en adres. **Inschrijven ten laatste op 4 maart.**

3° Je kunt je uiteraard ook **tweemaal laten verwennen**: én het ene weekend kip én het andere weekend een ontbijt.

4° Omhalingen in de kerken zullen dit jaar ook niet mogelijk zijn; **storten van een bijdrage** voor Broederlijk Delen blijft natuurlijk wel mogelijk via het rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen, met vermelding 'gift'.

**Dank voor uw sympathie, het team Broederlijk Delen Federatie Sint-Kruis**

Contactadres: Pastoor federatie Sint-Kruis. Tel. 050-35 55 78

## Digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten

*Het licht van uw gelaat* is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paasvrijdag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmaail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagen, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via [www.40dagenretraite.org](http://www.40dagenretraite.org)

**Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:** "Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis

veelal geen stilte is."

"Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n rooms-katholieke familie!"

"De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden."

"Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

**Aantal deelnemers**

Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retrainanten uit Nederland en Vlaanderen.

**Hoe?**

Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via [40dagenretraite.org](http://40dagenretraite.org). Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmaail.

**Zoom-meditaties**

Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.

**Inspiratie**

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op [ignatiaansbiddenden.org/gastenboek](http://ignatiaansbiddenden.org/gastenboek) kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

**Een productie van ignatiaansbiddenden.org**

ignatiaansbiddenden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het

kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.



(c) G. Roffel

BOEK GESCHIEDENIS

## Valse vlag: over fake-news en complottheorieën

**Nepnieuws ofte fake news** en complottheorieën zijn weer helemaal terug van nooit echt weggevoerd.

Met dank aan Donald Trump, uiteraard. Na de bestorming van het Capitool in Washington D.C. door een opgehitste menigte stak het gerucht de kop op dat de wandaad eigenlijk het werk was van geïnfiltreerde tegenstanders van Trump.

**Een valse vlag (false flag) heet dergelijke operatie** en dat soort vermoedens maken al lang deel uit van allerlei complottheorieën.

De valse vlag werd ook decennia lang vermoed in verband met de

**brand van de Rijksdag in Berlijn in 1933**, door de nazi's aangegrepen om de dictatuur te installeren. Zij beschuldigden de communisten van de aanslag, maar de complottheorie zegt dat het eigenlijk de nazi's zelf waren. Vandaag zijn de beste historici het erover eens dat de brandstichting wel degelijk **het werk was van de Nederlandse communist** die ervoor werd veroordeeld. De nazi's gebruikten het vooral.

De **Wet van Godwin**, naar de Amerikaanse schrijver Mike Godwin, stelt dat **hoe langer een dis-**

**cussie duurt, hoe waarschijnlijker het wordt** dat Hitler en de nazi's ter sprake komen. Vergelijkkingen met de nazitijd vinden we overal, ook bij ons.

De Britse historicus Richard J. Evans bekijkt hoe complottheorieën over het Hitlertijdperk werken en wat ervan klopt. Hij stelt vast dat de nazi's wel degelijk voortdurend nepnieuws en leugens de wereld instuurden, maar dat de grote mythen geen grond van waarheid hebben.

Volgens Evans zijn dat de dolkstootlegende (dat socialisten en communisten in 1918 Duitsland

hadden verraden), dat de Joden een wereldsamenzwering beraamden en dat dat bewezen was, de eerder genoemde brand van de Rijksdag in 1933, de ware motieven van de vlucht van Hitlers plaatsvervanger Rudolf Hess op 10 mei 1941 naar Schotland en zijn 'vredesmissie' evenals het decennialang verspreide gerucht dat Adolf Hitler nog lang na de oorlog in leven was en ondergedoken leefde in Latijns-Amerika (overigens bedacht door de Sovjets, die Hitlers stoffelijk overschot in handen hadden gekregen).

**Richard Evans wijst op enkele**

**verrassende gelijkenissen tussen die vijf en tussen andere complottheorieën, ook van onze tijd.** Het is een geschiedenisboek voor het 'post-truth tijdperk'. (eds)

**Richard J. Evans, Het nazisme en complottheorieën. De paranóide verbeelding en het Hitlertijdperk, Spectrum, Amsterdam, 2020, 292 blz., 27,99 euro, ISBN 978 90 0036 990 4.**

**vergeet niet: het kippenfestival op 27-28 februari en 6-7 maart u steunt via Broederlijk Delen de armere bevolkingen**