

KERK & Leven

20

2021

WEEKKRANT

19 MEI

JAARGANG 82

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

KUNST IN DE KERK 19

Glasraam apostelen

Met Pinksteren herdenken we dat Gods Geest in vuur neerdaalde over de twaalf apostelen. Vandaar de duifvormige vlammetjes in het feest-symbool dat priester Jan Rossey in 2007 koos voor het Pinksterfeest.

Het Pinksterverhaal (Hand 2, 1-40)

In zijn boek *Handelingen der apostelen* vertelt Lucas in het vervolg op zijn evangelie dat joden uit alle hoeken van de wereld in Jeruzalem waren voor Sjavoet of Wekenfeest, vijftig dagen na Pesah. Joden herdenken dan dat God in vuur en wolken aan Mozes verscheen op de berg Sinaï en hem de tien geboden gaf. Ook de volgelingen van Jezus waren in Jeruzalem. Zij hielden zich die dag gedeisd. Plots, zo vertelt Lucas, was er een gedruis in hun schuilplaats. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en zich in tongen verdeelde boven hun hoofd. Zij werden vervuld van de Heilige Geest.

Het woord tongen is goed gekozen omdat vanaf dat moment hun tongen los kwamen. Ze gooiden ramen en deuren open en Petrus durfde ongedwongen getuigen over de gerechtelijke dwaling waardoor Jezus, de langverwachte Messias, was

gekrusigd. Petrus vond een verwoording die iedereen raakte, welke taal men ook sprak. Drieduizend mensen lieten zich toen dopen schrijft Lucas. De apostelen namen de leiding van die nieuwe stroming. Daarom aandacht voor een glasraam met de twaalf erop.

Neogotisch glasraam (1864)

Het glasraam met de apostelen is het vierde van een set van vijf dat koor en apsis van de kerk extra kleur geeft. Jean-Baptiste **Bethune** (1821-1894) ontwierp en maakte ze in zijn glazeniersatelier in Gent in 1864 en 1867. Hij had de **gotische stijl** voor ogen. Dit zien we aan het natuurstenen maaswerk met spitsbogen. De originele ontwerptekeningen worden bewaard in het archief van Bethune in het kasteel van Marke. De keuze van het harde blauw en rood in het glasraam met de apostelen mag ons doen denken aan de Notre Dame in Parijs omdat Bethune voor die kathedraal ooit restauratietekeningen ontwierp.

In 1993 kregen de ramen een grondige opknappbeurt door het atelier **Espinosa-Verwaetermeulen** uit De Pinte: verwijderen, meenemen, reinigen, beschadigd lood en ontbrekende of gebarsten glaasjes vervangen in de passende kleur en zo correct mogelijk terugplaatsen in de kerk.

Twaalf apostelen

Uit Zijn vele volgelingen selecteerde Jezus na gebed **twaalf** bevoorrecht: zij vertegenwoordigen de twaalf stammen van Israël. God zou een nieuw verbond (*'testamentum'*) sluiten met een nieuw Godsvolk (*'ecclesia'*): namelijk met al wie ervoor open staat. Jezus gaf hen de naam 'apostelen' wat **'gevolmachtigden'** betekent. Zij mogen dus

optreden in Zijn naam en Geest.

Bethune bleef trouw aan de manier waarop apostelen een slordige vijfhonderd jaar geleden werden afgebeeld. Vooreerst **blootsvoets** omdat Jezus zou gezegd hebben aan wie Hem wou volgen *'Schaf je voor onderweg geen reistas aan, noch extra kleren, en ook geen sandalen en geen stok'* (Mat 10, 8-10). Ten tweede hebben ze elk een nimbus of *aureool* rond het hoofd: ze stralen heiligheid uit. Ten derde zijn ze herkenbaar aan het **attribuut** dat hen doorheen de eeuwen is toegekend. Meestal verwijst dat naar de manier waarop ze werden gedood of naar een anekdote uit hun leven.

Een extraatje van Bethune is dat elk een perkamenten **tekstrol** vasthoudt met daarin één punt uit de twaalf artikels van onze apostolische geloofsbelijdenis, het **credo**. Ze zijn van op de begane grond eigenlijk niet te lezen. De naametiketten onder hun voeten zijn dat wel.

Verrekijker

Om de ramen te bestuderen heb je een verrekijker nodig. Moet je echt eens doen, tenminste als je achter de communiebank durft. Je kunt het ook buiten doen, best 's avonds als het licht in de kerk brandt. Gelukkig analyseerde en beschreef pastoor Jan Rossey in 2003, bij het jubileum 150 jaar neogotische kerk, de vijf glasramen nauwkeurig. Hij hield toen al van monnikenwerk. In het vierlobbige rozet bovenaan staan de symbolen van de **vier evangelisten**: in wijzerzin een arend voor Johannes, een leeuw voor Marcus, een rund voor Lucas en een engel voor Mattheüs.

(Zie verder op pagina 3)



Feestsymbool ontworpen door priester Jan



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator Federatie Sint-Kruis
Brieviersweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieviersweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

Pinksteren 2021: Wat betekent dit voor ons?



Pinksterduif Taizé

Onstuitbaar strooit de Zachte Bries Gods liefde uit.

Tussen Pasen en Pinksteren valt er veel te verwerken. We hebben er tijd voor nodig en die krijgen we ook. 'Het is goed voor jullie dat ik heenga, dan zal ik een andere helper sturen, de Heilige Geest'. Joh 16,7. Na al wat is gebeurd, voelen de leerlingen zich ontredderd en verloren.

Tijd is ons menselijk bestaan. Om het ongehoorde van Jezus' sterven en verrijzen verwoord te krijgen, wordt het gebeurde verwoord in vele verhalen. Die hebben we de voorbije weken opnieuw beluisterd.

Van Gods kant gezien, speelt tijd geen rol, er is alleen het nu. **Met de menswording** is God in de persoon van Jezus letterlijk binnengeboren in onze tijdelijkheid. **Bij zijn sterven** breekt hij weer uit, scheurt die grens, niet alleen voor zichzelf maar ook voor ons.

Van zodra Jezus sterft aan het kruis, is hij bij de Vader en geeft hij de Geest. Dat bij Jezus' sterven het **voorhangsel in de tempel**, de grens tussen de mens en God,

openscheurt van boven naar beneden, is daar een mooi beeld van.

Er is **geen grens meer tussen deze en gene zijde.** Door die scheur waait de Geest in en uit, waarheen hij wil.

Zijn we **beperkt door ons leven in de tijd**, we zijn het ook om **God onder woorden te brengen.** Heel de bijbel door doet men een tastende poging. Men vergelijkt, men speelt leentje buur bij omliggende volken en culturen. Maar God is telkens weer de gans andere. Maar wel, en dat is toch uniek, iemand die contact zoekt met de mens. Iemand die er telkens weer is, mee op weg gaat in tedere, liefdevolle nabijheid. **Hij laat zich kennen als 'Ik zal er zijn'.** Steeds dichterbij.

En dan komt Hij ons tegemoet door zich te omschrijven als Vader, Zoon en Geest. Om uit te drukken dat het om relatie gaat, een liefdesrelatie. Meer nog, **hij nodigt ons uit om deel te nemen aan die relatie.** Zo onzegbaar, zelfs tastbaar nabij wil hij met ons zijn.

Maar wij mensen zijn er altijd goed in om verwoordingen van het ons overstijgende mysterie te verabsor-

luter. Het is ook zo moeilijk om **de Gans Andere, anders te laten zijn.**

Liefst bouwen we **een tempel voor God, dan weten we tenminste waar hij te vinden is.** Misschien voor ons wel zo veilig binnen zijn muren. Om het naar een anekdote van Willem Vermandere te beschrijven: we hebben voor Jezus een tabernakel gebouwd vooraan in de kerk en de priesters zijn er om het deurtje nu en dan open te doen. Maar er was een verstrooide priester die vergat het deurtje te sluiten en Jezus is ontsnapt en hij heeft zich verstoppt tussen de mensen.

Dat is net het werk van de Geest. Hoezeer wij telkens weer van de kerk, de levende geloofsgemeenschap, een instituut met beknellende structuren maken, **breekt de Geest uit**, keer op keer.

Er is geen voorhangsel tegen bestand, ramen en deuren vliegen open. Soms is het een keer met een gedruis alsof er een stevige wind opsteekt maar veelal gebeurt het door het suizen van de zachte bries. **Telkens weer worden mensen geïnspireerd om op weg te gaan en Jezus na te volgen.** Ook al kan dat vervolging en uitsluiting betekenen.

Maar ook onze pogingen om van het handelen Gods een **binnenkerkelijk gebeuren** te maken voor enkel ingewijden, worden telkens weer **opengeboren.** Om het met Jezus' woorden te zeggen: 'Ik heb nog andere schapen die niet uit deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen luisteren naar mijn stem'. Joh 10,16. De Geest waait waar hij wil.

De leerlingen hadden zich **veilig opgesloten** om hun verdriet en ontgoocheling te verwerken en om de ongelooflijke verhalen te plaatsen dat Jezus was verrezen. Je zou van minder. Toch komt Jezus binnen met een 'vrees niet' en blaast zijn Geest over hen uit.

Zijn Geest die zachtjes binnendringt en hen alles in herinnering brengt, **onstuitbaar.** Om het met **Jeremia** te zeggen: 'Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn naam.

Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden maar het lukt me niet'. Jer 20, 9.

Zo ook **de leerlingen met Pinksteren: ze ontploffen bijna, hun hart scheurt open, de Blijde Boodschap moet eruit.** En het klinkt voor alle rassen en talen en volken. Open en toegankelijk voor iedereen, onvoorwaardelijk. Ieder hoort het in zijn eigen taal.

Hoe dicht staan we vandaag weer bij dit gebeuren?

Nu we leven in een **multiculturele samenleving**, ons Galilea van vandaag. Hier en nu worden we **uitgenodigd om de Blijde boodschap van Jezus te leven.** Te vertellen dat 'we allemaal kinderen van God genoemd worden, want we zijn het ook'. 1Joh 3,1. Dat we door God geliefd worden, stuk voor stuk. We hoeven Gods anders zijn niet te vrezen, we hoeven elkaars anders zijn niet te vrezen.

Jezus kwam ons Gods liefde zichtbaar maken. Jezus liet ons niet over aan ons lot van 'nu is het jullie beurt, zoek het maar uit.' Neen, Hij gaf ons, geeft ons, zijn Geest om te leven en lief te hebben **zoals hij ons heeft voorgeleefd.**

De Heilige Geest, de Trooster, de Helper, is ons gegeven. We krijgen wat we nodig hebben, want het is ook nodig. Als de chaos uitbreekt in het natuurgeweld, in ziekte, pijn, dood en verlies.

Of als in ons menszijn de chaos durft uit te breken als we elkaar naar het leven staan en uitsluiten. **Maar Gods Geest zweeft over de wateren**, de macht van de chaos is begrensd. Het bulderen der **machtige wateren van de oerzee mag slechts tot hier en niet verder.** Job 38,10-11.

Geest die ons bezielt, adem in en uit, raak ons aan met Gods vaderlijke liefde, doordeesem ons tot leven, leer ons elkaar liefhebben en zien met de ogen van Jezus. Begeester ons om meer en meer te worden wie we zijn: geliefde godskinderen.

diaken Arnold Traen
Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN
Er zijn geen weekdag- en weekendvieringen in onze kerken tot eind mei 2021
Bij begrafenissen zijn 50 personen toegestaan.

We volgen de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad op.

SECRETARIATEN
De secretariaten blijven dicht tot 29 augustus 2021.

De secretariaten zijn te bereiken via
050 35 55 78 (alleen 's avonds na

19.00 uur) of
federatiesintkruis@gmail.com
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPENKERKEN
De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER

Cecile Stael, 86 jaar, uitvaart in beperkte kring op 4 mei in de Heilige Kruisverheffing.

FACEBOOK
Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken"

zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles maar door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Lees zeker het zeer interessante artikel "Pinksteren 2021"

KUNST IN DE KERK 19

Glasraam apostelen

Vier maal drie

Daaronder staat het eerste trio: de vertrouwelingen die aanwezig waren bij de voornaamste gebeurtenissen in Jezus' leven. **Petrus** is herkenbaar aan de sleutels van het Rijk Gods die hij van Jezus kreeg (Mat 16,18-19). Naast hem zijn broer **Andreas**, herkenbaar aan de X-vorm van het kruis waaraan hij werd gekruisigd. Over hen meer eind juni. Wie iets weet over Compostela zal **Jacobus (de meerdere)** wel herkennen aan zijn pelgrimsstaf met kalebas of Sint-Jacobschelp (niet goed zichtbaar).

Het volgende drietal bestaat uit ten eerste **Johannes**, zoals zijn broer Jacobus een visser. Hij was de jongste apostel, vandaar de enige zonder baard. Hij overleefde o.a. het drinken van een giffbeker, vandaar zijn attribuu. Johannes overleed van ouderdom op het eiland Patmos, waar

hij een openbaring over de eindtijd beschreef. **Filippus** was, samen met Bartholomeüs naast hem, leerling van Johannes de Doper. Filipus draagt een kruis omdat hij daaraan stierf nadat hij eerst was gestenigd. Filippus bracht **Bartholomeüs**, ook Nataniël genoemd, met Jezus in contact. Hij werd gevild voor men hem kruisigde, vandaar het mes.

Het derde trio bestaat uit **Thomas**, vooral bekend als de 'ongelovige' omdat hij pas geloofde dat Jezus was verreesen nadat Hij hem was verschenen. Waarom heeft hij een winkelhaak vast? Hij is er natuurlijk niet aan gestorven, maar een legende vertelt dat hij in India van een koning veel geld kreeg om een paleis te bouwen. Het geld deelde hij echter uit aan de armen en volgens Thomas had de koning daardoor een

hemels paleis verworven. De vorst kon daar niet echt om lachen. Thomas werd gedood omdat hij geen afgoden wou eren. **Mattheüs**, de tollenaar Levi, is herkenbaar aan een bijl, hoewel niet zeker is of hij daarmee gedood werd. **Jacobus de mindere**, misschien (half)broer van Jezus en eerste bisschop van Jeruzalem, draagt een knuppel of volderstaf waarmee men zijn hoofd had ingeslagen.

In de onderste rij tenslotte staat **Simon de zeloot** of ijveraar. Men aanvaardde niet dat hij afgodsbeelden vernielde en werd daarvoor gekruisigd, onthoofd of in tweeën gezaagd. Bethune koos voor de zaag. **Judas Taddéis**, een familielid van Jezus, schreef een briefje dat in ons Nieuw Testament is opgenomen, vandaar het boekje in zijn handen. Hij zou samen met Simon, die naast hem staat, gedood zijn. **Matthias** staat als laatste omdat hij de apostel is die door de elf werd gekozen ter vervanging van Judas Iskariot, die Jezus had verraden. Zo waren ze weer met twaalf. Matthias werd circa 64 onthoofd met een bijl.

Uitverkoren zijn is duidelijk niet altijd een zegen.

Eric Colenbier (Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis)

Bronnen: Karel Dendooven in 'De kerk H. Kruisverheffing in Sint-Kruis. Vroeg voorbeeld van rijpe neogotiek', p. 44 en Jan Rossey in hetzelfde boek, p. 71 tot 80, waar elk van de vijf glasramen uitvoerig wordt beschreven. Het boekje is nog aan 10 € te verkrijgen op het pastoriesecretariaat; <https://erfgoedbrugge.be/sint-kruisheiligekruisverheffingkerk>; Claeys Jo en Vincke Kathy (2002), Sanctus. Meer dan 500 heiligen herkennen en idem (2019), Kunst & christendom. 300 tafereelen, beide uitgegeven door Davidsfonds.



De apostel Thomas met zijn winkelhaak en de banderol met als geloofspunt: 'Hij is verreesen op de Derde Dag volgens de schriften'.



Simon de zeloot (met zaag), Judas Taddéis (met boekje) en Matthias (met bijl) houden elk een banderol vast met daarop een geloofspunt in het Latijn, respectievelijk 'de vergiffenis van de zonden', 'de verrijzenis van het lichaam' en 'het eeuwig leven. Amen'.



Ontwerptekening van Bethune voor het glaasje met de apostel-evangelist Johannes. In zijn poten en in zijn bek houdt de adelaar de eerste woorden van zijn evangelie vast: 'In principio erat verbum': 'In het begin was het woord'. (Archief Bethune, Marke)

Uit de liturgische kalender

Zondag 23 mei:
Pinksteren

Ontvang de Heilige Geest (Joh 20. 19-23). De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat leeft en groeit Zijn Adem uitgezaaid. **De Liturgie tooit zich met de rode kleur.**

Maandag 24 mei:
Pinkstermaandag:

De Geest zal bij U blijven (Joh 14, 15-17). Pinkstermaandag is door paus Franciscus uitgeroepen als feest van de H. Maagd Maria, Moeder van de kerk. (Zie daar uw zoon, zie daar uw moeder, Joh. 19, 25-34)

Morgen 25 mei begint opnieuw de tijd door het jaar (groene kleur in de liturgie)

Dinsdag 25 mei:
H. Gregorius VII, paus:

De monnik Hildebrand, de latere paus Gregorius (1073-1085), heeft een diepgaande invloed op de geschiedenis van de middeleeuwen. Met een duidelijke kijk op de noden van zijn tijd en een onvermoeibare inzet probeert hij de kerk los te maken van de feodale macht en de

tucht onder de geestelijken te herstellen. Hij sterft in ballingschap in 1085 te Salerno.

Woensdag 26 mei:
H. Filippus Neri, priester:

Deze priester van Florentijnse afkomst maar met een Romeinse opvoeding weet de gestrengheid van de zaligsprekingen met blijdschap op te nemen. Hij is keer op keer te zien in vervoering voor het H. Sacrament en geeft zich zonder rust aan jongeren, zieken en gevangenen. Hij sticht het 'Oratorium van de Goddelijke liefde'.

Donderdag 27 mei:
H. Augustinus van Kantelberg, bisschop:

Augustinus wordt door paus Gregorius de Grote naar Engeland gezonden in 597 aan het hoofd van een groep Romeinse monniken om aan de Saksen het evangelie te verkondigen. Deze zending slaagt volkomen. Nadat hij tot bisschop van Canterbury is gewijd, organiseert hij er de kerk en kerstent het volk hoewel hij trouw blijft aan de tradities. Hij sterft omstreeks 605.

Zaterdag 29 mei:
Paulus VI:

Na de dood van paus Johannes XXI-II, kiest het inmiddels flink uitgebreide aantal kardinalen Giovanni Montini (1897-1978) na een conclaaf van nog geen twee dagen op 21 juni 1963 tot zijn opvolger. Hij neemt de naam aan van Paulus VI. Als een van zijn voornaamste taken ziet hij de voltooiing van het concilie door zijn voorganger begonnen. De nieuwe paus krijgt te maken met opposanten die de progressieve koers van het concilie willen ombuigen en zij die vinden dat de conciliebesluiten niet ver genoeg gaan. Reeds tijdens het concilie blijkt het streven van Paulus VI erop gericht te zijn desnoods tot het uiterste te gaan om standpunten te verzoenen. Hij wordt zalig verklaard op 19 oktober 2014, heilig verklaard op 14 oktober 2018.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ... Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Communie** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon). Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:
PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding... ? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106, of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open **Balie**, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website www.parchiessintkruis.be

Even bezinnen



**IK GELOOF,
ondanks
alles,
in de innerlijke
GOEDHEID
van de
MENS**

Anne Frank

BETHANIË GEZINSTOP

BEZINNENDE GEZINSVAKANTIE

Een gezin is top!
Om top te blijven moet je af en toe stop kunnen zeggen.

Kom vier dagen in de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië met je gezin genieten van ontmoeting, ontspanning en verdieping. Zr Hannah, priorin van de abdij, verzorgt de dagelijkse inleidingen. Voor kinderen en tieners is er een apart programma.

Datum: van donderdag 15 juli tot zondag 18 juli 2021
Locatie: Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië
Sysen 8, 8210 Loppem

Deelnameprijs: • kleuters: gratis
• lagere school: € 75
• tienerkamp: € 125
• vanaf 16 jaar: € 250

De kostprijs mag geen hindernis zijn om deel te nemen. Neem indien nodig contact met ons op.

We houden de coronamaatregelen nauwgezet in het oog en indien nodig passen we ons aan.

Contactgegevens: severine.verhulst@bisdombrugge.be, 0472 40 41 30
Graag inschrijven voor 31 mei 2021

IJD CCV Vlaanderen verbetering werkt

GEZINSTOP is een samenwerking van Bisdom Brugge, IJD, CCV en Priorij Bethanië.

Vieringen op radio, tv en internet

Vieringen op radio en televisie
Elke zondag kan je om 10.00 uur de viering beluisteren op Radio 1.

Afstemmen op een zondagse tv-mis kan je om de twee weken **op Eén**, telkens om **10.00 uur**, of wekelijks op de **Nederlandse publieke omroep NPO2**, eveneens om **10.00 uur**.

Vieringen via internet

Op zondag kun je via de **website kerknet.be** een eucharistieviering volgen die gestreamd wordt. De vieringen worden beurtelings vanuit de verschillende bisdommen uitgezonden.

Om de online eucharistieviering vanuit de Heilig Bloedbasiliek te bekijken:

Volg de 4 stappen:

1) surf naar de website **www.holy-blood.com**

2) links bovenaan onze website ziet u nu een klein schermje waarin u de gevel van onze basiliek herkent,

onder de tekst "Welkom op de website van de Heilig Bloedbasiliek" en dan onder "Online eucharistievieringen"

3) bovenaan in dat schermje ziet u **de datum van de online mis** staan, bijvoorbeeld: Mis/Mass/Messe/Misa 09.05.2021

4) **klik met uw muis NIET** op het midden van dat scherm, **maar WEL op die datum**. Daarna opent zich automatisch een nieuw scherm waarop u onze online mis kunt bekijken (op het moment van de mis zelf, maar ook nadien tot en met woensdag)

Op kerknet.be vind je een veel vollediger overzicht van eucharistie- en andere vieringen die je kan volgen. Scroll daarvoor op de startpagina van de website naar 'Ik wil...' en klik daar 'Vieringen op radio, tv en internet' aan.

UIT DEN GROOTEN
VOLKSKALENDER VAN
PAUL VAN ZUMMEREN

door Kristien VAN ZUMMEREN

We zitten nu vlakbij het **pinksterweekend**.

De naam "**Pinksteren**" of "**Sinksen**" lag bij onze verre voorvaders niet zo in de mond.

Nee, die hadden het over "**Bloemenpasen**".

Ik vertel u dit omwille van het **volgende, oude gebruik** dat afkomstig is uit onze Lage Landen.

Vroeger **trok men op Bloemenpasen door de tuinen, velden en weiden**. Het waren vooral de kinderen die zich daarmee bezig hielden. **Opdracht** was dan zoveel mogelijk bloemen te plukken, bij voorkeur boterbloemen, die toen echter "**bruidsbloemen**" werden genoemd. Van die bloemen moesten de **moeders hoepels vlechten** en die dienden als versiering waarmee men het **mooste meisje uit de buurt tooide**.

Een gebruik dat nu helemaal niet meer lijkt voor te komen, is het **planten van de pinksterboom**.

Die werd op de dorpsplaats opgericht nadat men aan de top ervan **allerlei eetwaren en snuisterijen** had gehangen.

Daarrond werd een **rondedans** uitgevoerd, terwijl men typische pinksterliedjes zong, waarna het **masklimmen** startte ter verovering van de opgehangen goederen.

Dat gebruik is in de loop der jaren helemaal **losgemaakt van Pinksteren** en werd nadien een algemeen **verspreid volksspel op onze vroegere kermissen**.

Een ander gebruik van toen, dat inmiddels ook helemaal verdwenen lijkt, is de zogenaamde **koewachterswedstrijd**.

Vanuit het dorp was er eerst een **wedloop** naar een welbepaalde wei. **De boerenzoon die als eerste toekwam, werd koning en mocht zich een koningin uitkiezen**. Samen brachten ze de **mooste koe** uit die wei. **Die koe werd versierd met bloemen** en naar het dorp gebracht.

Rond Pinksteren werden ook heel wat **weerspreuken** gecreëerd. Zo was men van mening dat **regen op pinksterdag geen kwaad kon**. Dus zei men:
PINSTERREGEN IS GODES ZEGEN.